



Nacht zonder dak op zaterdag tijdens startweekend

De meeste mensen en jongeren zijn weer terug van vakantie. Voor jongeren in arme landen behoort een vakantie zeker niet tot de mogelijkheden. Men leeft op straat, tentjes of krotten.

Tijdens het weekend van de startzondag zullen wij als jeugd een nacht zonder dak organiseren. Op zaterdagavond hebben we eerst een gezellige avond met een kampvuur, muziek en leuke activiteiten. Aan de "bar zonder dak" kunt u allen onder het genot van een hapje en drankje nog even napraten. De opbrengst voor deze consumpties is t.b.v. de actie. Voor deze avond willen wij alle jongeren en ouderen uitnodigen. Noteert U deze avond alvast in uw/jouw agenda. Na afloop en na het doven van het kampvuur zal de oudere jeugd, d.w.z. vanaf de 3^e klas van het voortgezet onderwijs, een nacht doorbrengen in een krotje van karton om te ervaren hoe jongeren op straat leven. Voor onze jongeren is dit maar één nachtje, voor straatkinderen is dit de dagelijkse situatie. Een nacht in een kartonnen doos is natuurlijk een bijzondere ervaring, maar we doen deze actie om andere jongeren te helpen!

Sponsors gezocht

We gaan er vanuit dat de actie "nacht zonder dak" veel geld op zal brengen. De opbrengst van de Nacht Zonder Dak gaat naar straatjongeren in Bolivia, Cambodja en Kenia. U kunt onze jeugd sponsoren met dit goede initiatief. Zij zullen u hiervoor benaderen. Mocht u niet worden benaderd dan kunt u uw donatie doorgeven aan Harmke Rooda of kijk op de onderstaande site:

www.nachtzonderdak.nl/garyp

Jeugd wanted!

Zit je in de 3^e klas van het voortgezet onderwijs en ben je jonger dan 25 jaar dan zoeken wij jou als bewoner voor de kartonnen doos. Je kunt je nu al aanmelden via www.nachtzonderdak.nl/garyp. Zodra je hebt aangemeld zullen wij jou een informatiepakket sturen.

Wij rekenen op uw en jouw komst en bijdrage. Een ieder is van harte welkom vanaf 20.30 uur achter de Andreakerk.

Harmke, Luut en Durk

