



Efkes Byprate

Om verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk te voorkomen, zijn alle bijeenkomsten en activiteiten van onze kerk vervallen. Maar via deze nieuwsbrief Efkes Byprate houden we de komende weken contact.

Reageren n.a.v. deze nieuwsbrief, scriba@pkngaryp.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief per mail of in de brievenbus. Het wijkteam vraagt u de komende dagen om uw mailadres. De volgende brieven krijgt u dan per mail. De voorkeur van teams.

Kerkdiensten

Als gevolg van de corona maatregelen zijn er op de zondagen in **maart** geen erediensten in de Andreastsjerke. U kunt kerkdiensten thuis volgen via

- Omrop Fryslân TV
- landelijk televisie
- livestream verbindingen

Annuleringen

In lijn met de maatregelen van de overheid gaan de volgende activiteiten niet door:

- alle jeugdclubs
- clubsweekend 5 april
- alle huiscatechisaties
- koffieochtend in Unicum
- verdiepingscursus
- gespreksgroep
- basiscatechisatie groep 8

Uit de gemeente

Uit privacy overwegingen worden op de website geen mededelingen betreffende gemeenteleden geplaatst.

Pastoraat

Om verspreiding van het virus te voorkomen adviseert de overheid om het aantal persoonlijke contacten zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat wij het pastoraat aanpassen, maar wel zo dat contact mogelijk blijft. Want juist in deze tijd is het naar elkaar omzien belangrijk. Maar we gaan het wel anders doen. Het persoonlijk bezoek wordt nu een telefoongesprek of waar mogelijk beeldcontact via telefoon.

Bij langdurige of ernstige ziekte verandert er ook iets. Sietske Koole komt pas na telefonisch overleg voor een persoonlijk bezoek. En bij voorkeur geen anderen in de kamer of zaal.

Wijkteams

De wijkteams vinden het jammer dat ze niet meer even persoonlijk langs kunnen komen. Maar ze blijven uw contact voor gesprek of hulp. **Bel ze:**

- voor het doen van boodschappen, als u binnen moet blijven
- of wanneer u zich ergens zorgen over maakt
- of voor een moment van verbondenheid per telefoon

De tekst van

pastoraal werker
Sietske Koole



Deuteronomium 31:8

De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.

Wat mogen we dankbaar zijn dat we weten dat de Heer, onze God, geen moment van onze zijde zal wijken. Juist niet in deze zware periode. En laat ons niet bang zijn, vertrouw op Zijn rust en vrede. Bid tot Hem, Hij zal ons kracht geven om ons niet te laten ontmoedigen. Dat we in Zijn liefde omzien naar elkaar.

Volg de teksten van Sietske op website www.pkngaryp.nl
Iedere dag een woord van Geloof, Hoop of Liefde.

Bloemengroet

Nu er duidelijkheid is over de Corona maatregelen, hervatten wij weer de wekelijkse bloemengroet van de kerk aan een gemeentelid. Via de telefoon kan van te voren worden afgesproken hoe en waar de bloemen worden overhandigd. Uiteraard met 1,5 meter afstand.