

Iedere dag kom je wel een mooie tekst, een mooi gedicht, en mooi lied of afbeelding tegen. Zo goed als het gaat probeer ik iedere dag iets te delen. Vervolgens stuur ik het naar Jelle Stoffelsma en hij plaatst het dan op de website.
Heel fijn natuurlijk!!

Gister deelden we het filmpje van de familie Noordmans. Het is bekeken, want in de app kreeg ik gelijk nog een heel mooi initiatief te horen. Zo viel namelijk op facebook te lezen dat Alie de Haan – Kooistra taarten en cakes bakt voor de bewoners en het personeel van Nieuw Toutenburg in Noardburgum. Prachtig!

Vervolgens kreeg ik van Nora Stoffelsma vanochtend prachtige inspirerende teksten. Mooi dat ook dat wordt gedeeld. Een afbeelding die ik zelf heel mooi vond is deze:



Deze tekst is afkomstig uit een lied: <https://www.youtube.com/watch?v=xHGaFKWwGbU>

Een heel hoopvol lied. Dat we op Hem, onze Vredevorst mogen vertrouwen. Daar is waar we in deze hectische en spannende tijd onze rust mogen vinden.
Laten we proberen te zoeken naar de stilte, dan hoor je echt de mooiste dingen!

Heeft u nou ook een mooi lied, een gedicht, een tekst die u heel erg aanspreekt? Ik hoor het heel graag! Dan kan ik deze ook delen met de andere gemeenteleden. Zo kunnen we als gemeente met elkaar verbonden zijn in Zijn liefde en goedheid.