

De dames van de bloemschikkingen, maken ook in deze tijd iedere week een prachtige schikking. Hierbij nog de afbeelding van vorige week. Maar ook alvast die van morgen:

22 maart: zondag Laetare

Laetara staat voor 'verheugen' en is voor deze zondag ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: Verheug u, o Jeruzalem. Op de 4e zondag staat 'het zien' centraal. De stip op de horizon is het oog geworden, een pupil waardoor alles zichtbaar wordt. Het weefsel van de takken wordt bloeiend. De bloesem verkondigen de komende lente.



Zondag 29 maart

Judica, het Latijnse woord betekent 'Oordeel, spreek recht'.

In Psalm 43:1 staat: 'Doe mij recht, o God'.

Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking. Hoop hebben en houden op een betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan. Daar gaan de bovenstaande teksten over. In de stip is een rode roos (liefde, betrokkenheid, leven) geplaatst die als het ware het warrige en onduidelijke leven ontstijgt. Gedragen door de onderlinge verbondenheid (klimop).

Voor morgen dus een hele bemoedigende boodschap. Gedragen worden door de ander. Hoop hebben en houden voor een betere toekomst.

Woorden die ons juist in deze tijd moed geven, maar juist ook in het licht van Pasen. Door alles wat ons in deze tijd zo afleidt, wat ook logisch is en zeker als angst regeert, vergeten we misschien wel eens dat we in de 40-dagentijd zitten. De lijdenstijd.

Lijden is misschien juist wel heel voelbaar, het is misschien heel donker, maar er is die hoop! De hoop van de opstandig van onze Heer, de hoop waarmee Hij voor ons Zijn weg ging, de hoop op dat alles goed komt!

In psalm 43 lezen we dan in het laatste vers: Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

Misschien herkent u zich wel in de onrust van de dichter van de psalm. Misschien lukt het u ook even niet om uw rust te vinden bij God. Dat is niet erg. Blijf het iedere dag proberen. Zoek en je zult het vinden. Het is God die u ziet, iedere dag weer! Het is God die redt! Daar mogen we naar uitzien, ook in deze tijd, in het licht van Pasen.