

Vandaag kreeg ik vanuit verschillende hoeken een doorstuur-appje:

“ Mij is gevraagd of ik deel wil uitmaken van een miljoen keer het bidden van het Onze Vader. Het is de bedoeling dat je Het Gebed bidt en doorstuurt naar 8 anderen. Als het je niet lukt, laat het me weten, zodat de gebedsketting niet wordt doorbroken. Het kost 30 seconden om het te doen. Dankje.”

Allemaal met ongeveer deze tekst. Hoe mooi, dat mensen verbonden zijn in gebed. Met de woorden die we allemaal kennen.

Pastoraal krijg ik wel te horen dat mensen soms even geen woorden hebben om te bidden. Wat moet je zeggen... Of is je hoofd te vol met andere gedachten of angst.

Hoe mooi is het dan om de woorden te bidden die we zelf van Jezus mochten leren. Het is geen afgezaagd gebed. Er worden geen gebeden verwacht met hele verhalen. Het staat zelfs letterlijk in de Bijbel. Het gaat om ons hart, om onze overtuiging!

Bid het Onze Vader, zodat we ook met elkaar onderdeel zijn van die gebedsketting.