

De kerkenraad van de gemeente is zoekende naar andere vormen van contact. In de nieuwsbrief en in Tsjerkeweagen schreef ik er al over.

Er wordt gekeken naar online kerkverbindingen. Het wordt allemaal goed onderzocht, maar gaat natuurlijk ook niet van het ene op het andere moment. Zeker omdat we het ook voor na de crisis als een meerwaarde zien.

Maar toch is het ook mooi om nu al iets herkenbaars terug te zien of te horen in deze tijd. Overigens zijn we ook dankbaar voor alle mooie vieringen die al in gemeenten om ons heen en via tv worden uitgestuurd.

Zo is er vandaag besloten dat we voor komende zondag een korte viering gaan opnemen en deze op YouTube gaan plaatsen. Via deze website zult u dan ook een link kunnen aanklikken, waarna het filmpje zichtbaar wordt.

Bijzonder om daar mee bezig te mogen zijn. Zo weet u ook een beetje wat er achter de schermen gaande is. Hopelijk gaat u het filmpje ook bekijken komende week.

Dat de zegen mag zijn over alles wat met liefde wordt uitgedacht in deze tijd.

De zegen van God

De zegen van God onze Vader

Die hemel en aarde gemaakt heeft

En nog alles onderhoud wat leeft

Dat Hij ons allen nabij moge zijn.

De zegen van God onze Heer

Die ons door Zijn Geest wil leiden

En nooit van ons zal scheiden

Dat Hij ons allen nabij moge zijn.

De zegen van God de almachtige

Die onze zonden heeft vergeven

En ons trouw blijft in dit leven

Dat Hij ons allen nabij moge zijn.

De zegen van God de allerhoogste

Die altijd Zijn belofte gestand doet

En ons bij wil staan in tegenspoed

Dat Hij ons allen nabij moge zijn.

Fedde Nicolai