

“ Met het Licht in de rug, kun je het donker aan.”

Een uitspraak van dominee Wim Stougie van Eastermar. Hij deed deze uitspraak toen hij te gast was in de het programma ‘de Nachtzoen’. Veertien dagen geleden overleed hij.

Het bijzondere is, zo werd ik aan de uitspraak van ds. Stougie herinnerd, dat de thuisviering van de PKN daar morgen over gaat.

Woorden die ds. Stougie sprak in het licht van zijn eigen ziektzijn. Woorden die door ds. de Reuver worden gebruikt om ons te bemoedigen.

Woorden die ons hoop en kracht geven in de donkere tijd waar we nu in zitten. Woorden die laten zien dat we met het licht van Jezus Christus ook hier uit gaan komen. Hoe en wanneer zullen we geen antwoord op krijgen. We kunnen doen wat van ons gevraagd wordt door het RIVM, we kunnen elkaar helpen waar mogelijk, maar bovenal mogen we het ook iedere dag in gebed brengen.

Deze donkere weg lopen we niet alleen. Laat ons sterken door het Licht!

De thuisviering van de PKN met dit onderwerp is te vinden op onderstaande link:

<https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/thuisviering-voor-zondag-22-maart-2020/>