

Het is mooi hoe mensen ook persoonlijk elkaar blijven bemoedigen. Vandaag kreeg ik dit lied van Trinity toegestuurd. <https://m.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiyU>

Ik wens jou.....! Wat een zegen dat we elkaar het beste mogen wensen, maar dat dan ook oprecht menen en die ander zo gunnen!! Dat we naast elkaar staan in Zijn licht. Met Jezus als onze grote voorbeeld.

Er is veel coronaleed door ziekte, maar ook indirect. We lezen er veel over. Mensen die hun werk kwijt raken, huiselijke situaties die tot het uiterste gedreven worden, eenzaamheid en zo kan ik wel even doorgaan.

Laten we elkaar het beste wensen! Ik wens jou dat je mag zijn in Zijn liefde! Dat je Zijn rust en vertrouwen mag voelen.