



Met liefde.... Een mooie tekst uit psalm 32. Gister kreeg ik bijgevoegd filmpje in een groepsapp. Er werd liefdevol gereageerd op elkaar. Dat het zo goed doet. Dat we hopen dat we elkaar weer snel in het echt mogen ontmoeten.

Warme woorden en fijn om ook zo contact te hebben. Om te laten weten dat je elkaar niet vergeet.

Zo is er met liefde ook een dienst vanochtend opgenomen. Deze zal morgenochtend uitgezonden worden. De link is via deze website te vinden. Het was spannend om op te nemen, het is ook heel onwerkelijk. Geen mensen en toch houd je een viering. Het mooie is wel dat je merkt dat je dat niet voor jezelf doet. Ik mocht het doen uit liefde voor de gemeente, maar bovenal voor de liefde die ik voel voor God, Zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest die ons allemaal wil aanvuren. Waar ik zelf ook door geraakt word en zoveel met mij.

Het werk van Zijn liefde wat door mensen heen zichtbaar wordt. Veel heeft geen naam en dat hoeft ook niet. We hoeven er niet mee te pronken. Jezus zegt zo mooi: "Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." (Mat. 25: 40 NBV)

Wat we doen met een zuiver hart, wordt opgemerkt. Door onze Heer zelf!

Doe wat je doet met liefde, in het bijzonder voor Hem.