

Lang leve de Koning!

Het is Palmпасen. Voor de jongere gemeenteleden onder ons. Het linkje van het lied wat we anders altijd in de kerk draaien heb ik even toegevoegd.

https://www.youtube.com/watch?v=xCUj6DORV_k

Misschien heb je niet een Palmпасenstok, maar dan mag je zeker nog zwaaien met vlaggetjes of sjaals. Gezellig door de woonkamer.

Dienst vanochtend

Er is gistermiddag, gisteravond, vanochtend en een deel van vanmiddag heel hard gewerkt om het filmpje online te zetten. Met name door Douwe en ook door Geert.

Bewonderenswaardig, het heeft zo vreselijk veel tijd gevraagd, maar is gelukt! Nu was er geen sprake van een ochtenddienst, maar van een middagdienst. Ook wel eens fijn ;-).

We hopen dat u het allemaal vrij gemakkelijk hebt kunnen vinden. En dat de opname ook duidelijk genoeg was. Deze week hopen we nog enkele opnames te maken, maar hier hoort u tegen die tijd meer van.

Palmzondag

Jezus rijdt de stad Jeruzalem binnen. Drie weken terug was ik zelf nog met de groep gemeenteleden in Jeruzalem. Daar hebben we de via Doloroso ook mogen bewandelen. Ook wij hebben aan de Leeuwenpoort gestaan en hebben Jezus zijn laatste stappen mogen gaan. Ik zal er deze week nog veel aan terugdenken. Op vele manieren.

Al bent u misschien niet in Jeruzalem geweest, ik hoop dat u deze week iedere dag even aan Zijn voetstappen terug denkt. De voetstappen die Jezus zette, voor u, voor jullie en voor mij. Gezegende week!