

Als God iets doet

Vanavond een luisterlied ter overdenking. Het is een lied van psalmen van nu. Het gaat over psalm 22. De psalm die begint in de bijbel met de woorden: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten. In Matteüs zijn de laatste woorden van Jezus voor hij aan het kruis sterft: "Eli, Eli, lama sabachtani" Het zijn dezelfde woorden. Mijn God, mijn God waarom hebt u mij verlaten. Jezus dacht bij zijn sterven terug aan de woorden uit deze psalm.

<https://www.youtube.com/watch?v=L5sW7lgfgxM>

Mocht u minder met een lied hebben kunt ook altijd uw bijbel erbij pakken en psalm 22 lezen.

Vragen ter overdenking:

Waar gaan uw gedachten naar uit?

Wat spreekt u aan in dit lied/in de tekst?

Waarom denk u dat Jezus juist aan deze psalm terug dacht?

Morgen vieren we Witte Donderdag en daar is een opname van gemaakt. Dan is er geen meditatie op de website. Wel ontvangt u een link naar de opname in de mail, die later ook op de website komt.

Ik wil graag een lied van Sela met uw delen ter voorbereiding op de dag van morgen: Getsemane: <https://www.sela.nl/liederen/69/getsemane.html>

Ook op Goede Vrijdag is er geen meditatie op de website. Ook dan is er een opname.