

Dankbaarheid

Ik weet niet of u de dienst van gister al bekeken hebt? De moeite waard. In een app-groep waar ik in zit werd het zelfs nostalgisch materiaal genoemd. Materiaal met een persoonlijke waarde van herkenning aan de tijd dat ds. Rooze in Garyp stond. Maar de waarde van zijn boodschap is nog vele malen van groter waarde. Dankbaarheid in vele opzichten!

Pasen; de tweede schepping! Boeiend om dieper over na te denken. Waar draait het in de wereld nou echt allemaal om?

Nog even wat anders. Op Efkes Byprate heb ik een vraag uitstaan wie mee wil doen met een zonnebloemwedstrijd. Ik heb al enkele aanmeldingen, maar kunnen zeker nog wat meer bij. Deze week breng ik de zadjes rond. App, bel, mail gerust. Hoe leuk is het om ook zo verbonden te zijn. Dankbaar dat we op zoveel verschillende manieren kerk zijn.

Een bijbeltekst om vandaag wat langer bij stil te staan:

### **2 Tessalonicenzen 2:16-17**

"Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt."

Kunt u iets bedenken waar u dankbaar voor bent in deze crisistijd? En hoe deelt u zelf uit van de liefde die Jezus ons liet zien?