

Wat is uw schat?

Ik las in het Nederlands Dagblad een paar dagen terug een artikel over 'Nood leert bidden, ook in coronacrisis.' Zij hadden onderzoek gedaan onder hun lezers en merkten dat veel lezers door de crisis zich meer verbonden voelden met hun geloof.

Ik wil het absoluut niet een voordeel noemen, er gaan zoveel duizenden mensenlevens mee gemoeid, dat het nooit als voordeel gezien kan en mag worden. Naast het feit van de vele zieken en de enorme economische recessie die het teweegbrengt. Door de situatie waarin we zitten, worden onze ogen alleen wel op een andere manier geopend denk ik. Bij mij net zo goed namelijk.

We koesteren het leven anders. Door de pijn die we met het gemis van onze dierbaren voelen, weten we ook hoe graag we hen nabij willen zijn. Hoe belangrijk dat eigenlijk is. We genieten sneller van de kleinere dingen. Materialisme wordt relatief en vakanties een bijzaak.

Ik moest hierbij denken aan Mat. 6: 21 ' Waar je schat is, daar zal je hart ook zijn.'

We ervaren wat vaker wat er nou echt toe doet. Misschien verplaatsen we onze prioriteiten ook wat meer.

Dat we in alle ellende van deze tijd, mogen ervaren waar onze schat ligt. God laat zich graag vinden als de ware schat. Blijf zoeken. Juist ook als het zo donker is! Hij zal met zijn licht u omringen. Hij was er al, is er nog steeds en zal altijd blijven! Tot in lengte van dagen.