

Koningsdag!

Op Efkes Byprate schreef ik er ook wat over. In een dagboekje; “ Alleen Uw liefde laat mij leven’ kwam ik voor vandaag een mooie tekst tegen geïnspireerd op psalm 72.

Koning

De koning die ons is gegeven,
Heeft hart voor zwakkelingen.
Wie weerloos is, houdt Hij in leven.
Wie arm is, laat hij zingen.

Buig in aanbidding voor Hem neer.
Erken Hem als je Heer.

Bewonderende volken dragen
Geschenken naar zijn woning.
God zegene Hem alle dagen.
Lang leve de koning!

Lees zelf psalm 72

Voor de kinderen heb ik een link met het lied: Lang leve de Koning! toegevoegd. Het liedje wat we altijd zingen met palmpasen, maar kan voor vandaag ook prima! Lang leve de Koning!

https://www.youtube.com/watch?v=xCUj6DORV_k

Wat u vanochtend om 10.00 uur misschien wel meegezongen of meegespeeld hebt is het Wilhelmus.

Na het eerste couplet komen nog hoopvolle woorden

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.

Het is prachtig om eens het hele Wilhelmus te lezen en zien wie echt als Koning wordt gezien.