

Vakantie

De kinderen waren fysiek al niet naar school, maar nu hoeft er ook even geen schoolwerk meer gemaakt te worden. Er op uit is ook niet de bedoeling, dus zal er thuis veel bedacht moeten worden.

Graag deel ik een link van de gemeente Groningen.

<https://www.team050.nl/corona/tips-begeleiding-tot-en-met-twaalf-jaar/>

Zij hebben namelijk heel veel leuke ideeën gecentraliseerd. Virtuele museums die bezocht kunnen worden, proefjes die gedaan kunnen worden, spelletjes, luisterverhalen etc. scrol wel even de hele pagina door. Eerst gaat het over opvoeding, maar dan komen er andere links.

Verder nog een hele mooie link van Staatsbosbeheer:

<https://www.natuurwijs.nl/natuuro opdrachten>

En dan denkt u misschien dat is niet direct iets christelijks... Nee, dat klopt, maar het is voor veel gezinnen een uitdaging om iedere dag alle neuzen een beetje dezelfde kant op de houden. Daarnaast moeten sommige ouders de vakantie wel doorwerken en dan kunnen hier misschien ideeën zijn waar de kinderen zich even zelfstandig mee kunnen vermaken.

Christelijke ideeën zijn er ook!

<https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>

<https://www.debijbel.nl/bijbelbasics>

<https://creatiefkinderwerk.nl>

Vakantie betekent niet dat je er op uit moet. Of dat het allemaal heel spannend moet zijn. Het is de kunst om de rust te vinden. En dat geldt voor ons allemaal. Onze gedachten kunnen ons soms zo omklemmen. Dat we alleen nog maar onrust kunnen voelen. Hoe kunt u/kun jij het beste even loslaten?

Luisterlied: Opwekking 717: Stil mijn ziel wees stil.

<https://www.youtube.com/watch?v=xHGaFKWwGbU>