

Coronaconcurrentie

Een nieuw woord. Ik hoorde het vorige week voor het eerst tijdens een collegiaal overleg. Coronaconcurrentie..... Ik deed er wat lacherig over. Het is ook een grappig woord, maar ook met een boodschap.

Sinds het horen van het woord popt het vele malen vaker in mijn hoofd op.

Ik probeer wat voorbeelden te schetsen: Als mem van één van 10, die dus nog op de basisschool zit, word ik geacht om met mijn eigen dochter koningsspelen te houden. Ook geen probleem. Bal, water, emmers, tenniseracket en een trampoline. Helemaal leuk....tot ik 's avonds op facebook de meest flitsende samenstellingen tegen kom. Alles in het thema, hele families in het oranje, etc. Oké, onze dochter heeft het ook leuk gehad, maar het was iets minder flitsend. ;-)

Nog een voorbeeld. Mensen vertellen allemaal hoever ze lopen en/of fietsen in deze tijd van thuis moeten blijven. De ene nog verder en meer dan de ander.

En dan kom ik bij het voorbeeld van de coronaconcurrentie waar mijn collega het over had. De ene kerkelijke gemeente probeert nog flitsender dan de ander te zijn. Hoe kunnen ze nog beter en nog mooier gemeente zijn dan de vele ideeën die er al zijn!

Tuurlijk is de hoofdreden dat iedere gemeente graag wat wil doen voor de eigen gemeenteleden en dat is ook mooi. Herkenbaarheid verbindt en dat is belangrijk in deze tijd. Maar wat goed is hoeft niet beter. Want daar gaat het ten diepste helemaal niet om. Weten we ons verbonden met Gods gemeente? En daarom wil ik vandaag drie links delen waarvan ik vind ze op een bijzondere manier iedere dag iets delen.

Daarom de eerste link van een gemeente uit Kampen. Dagelijkse filmpjes over God in het midden in plaats van corona in het midden.

<http://www.gkkampen.org/westerkerk/wpcms/filmpjes/>

De dagelijkse liveblog van de PKN Geestkracht:

<https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/liveblog-geestkracht/>

Luistertroost. Iedere dag wordt er een nieuw lied gedeeld.

<https://kerklidewiki.nl/Kerklidewiki:Luistertroost>

Mocht u of jij ook zo'n leuk idee of een link hebben dan hoor ik die graag. Want we hoeven niet te concurreren, we hebben maar 1 taak. We moeten God in het midden zetten!