

## Stille zaterdag

Vanavond is er geen opname. Als eredienstcommissie hebben we besloten om aan te sluiten bij een initiatief van de landelijke kerk. Hoopvol licht in alle huizen.

Daarnaast vindt u hieronder een Bijbeltekst, een gedicht, een luisterlied en een bemoedigende afbeelding. We hopen dat u en jij in stilte op een eigen manier, de stilte van vandaag, mogen ervaren om het sterven van Jezus te kunnen gedenken. Hij stierf niet zomaar! Hij stierf voor u, voor jou, voor ons allen. We zien uit naar het licht van morgenochtend. Het nieuwe begin!

## Stille Zaterdag - Hoopvol licht in alle huizen

De predikant en scriba van de Protestantse Gemeente Erica roepen iedereen op tijdens de paaswake in de huiskamers een kaars te ontsteken. "Als het mogelijk is vragen we gemeenteleden die kaars voor het raam te plaatsen. Zo zal door het hele dorp achter vele ramen op zaterdagavond een kaars branden als teken van hoop." In hun online viering, die om 11 april om 20.00 uur begint, laten ze tijdens het ontsteken van de kaars een Taizélied horen: 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend licht'. "Wij zouden het mooi vinden als dit initiatief door meerdere gemeenten wordt overgenomen!", schrijven dominee Harry Klaassens en scriba Rolinka Groenhof.

Mocht u niet naar de viering om 20.00 uur kijken online meer wel graag het lied willen horen is dat mogelijk. We hebben de link van het lied als alles duister ook toegevoegd. Onder de link zit de versie van Sela: <https://www.youtube.com/watch?v=2Gwg9YhpxmY>

### Bijbelgedeelte

Een Bijbeltekst ter overdenking: Psalm 30

### Gedicht:

*Gedicht:*

*Samen zijn in de stilte  
echt wel wennen in het begin  
Samen zijn in de stilte  
eerst veel onrust binnenin  
Samen zijn in de stilte  
gedachten vliegen door je hoofd  
Samen zijn in de stilte  
tot de onrust wordt gedoofd  
Samen zijn in de stilte*

*om te luisteren naar de stem van je hart  
Samen zijn in de stilte  
om te voelen vreugde en smart  
Samen zijn in de stilte  
ruimte voor oprechte dankbaarheid  
Samen zijn in de stilte  
eventjes stil blijven staan  
Samen zijn in de stilte  
om daarna verder je levensweg te gaan  
Samen zijn in de stilte  
een stilte die je beseffen doet  
Samen zijn in de stilte  
in die stilte heb ik God ontmoet.*

*Schrijver ons niet bekend.*

### **Luisterliederen**

Lied 592: Stil ligt de tuin rondom het witte graf.

<https://www.youtube.com/watch?v=ISQVIXTVWPO>

Sela: Zie hoe Jezus lijdt voor mij

<https://www.sela.nl/liederen/7/zie-hoe-jezus-lijdt-voor-mij.html>



Wie de roep van gisteren  
heeft gehoord.....

Wie de stilte van vandaag  
heeft begrepen.....

Wil niet meer zwijgen  
over morgen!

**HIJ  
LEEFT!**

Wij zien uit naar morgen!

Gezegende paasdagen.

Anja, Ans, Klazien, Lummie, Petra  
en Sietske