

Stil

Vandaag zijn we met elkaar stil.

Stil om te gedenken wie ons ontvallen zijn in tijden van oorlog en erna.

Stil voor hen die streden en strijden voor vrijheid.

Stil..... Heer, ontferm U. Wees nabij. Amen

Aan het hek van de Petrustsjerke hangt een lichtje. Opgehangen door het beheer van de Petrushof, naar aanleiding van een initiatief van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen.

Een lichtje;
verwijzend naar het Licht wat troost, bemoedigt
en hoop geeft in iedere vorm van duisternis.

Gedichtje op de foto:
Om ons heen getuigt de natuur van nieuw
troostend leven van hoop en nieuw begin.

