

Vrij!

Ik las in een krantenartikel dat mensen door de coronacrisis vrijheid meer zijn gaan waarderen. Dat geloof ik. We weten pas wat het is, als we het zelf ervaren. En dan nog is onze situatie niet te vergelijken met de tijd van 80 tot 75 jaar terug in Nederland. Vrijheid, wat een zegen! Om te leven in een land waar meer dan genoeg voedsel is, een zorgstelsel, onderwijs en werk. Dat we geen avondklok kennen en corruptie. Of dat we moeten onderduiken of schuilen.



Toch gaat er tegenwoordig ook veel mis over de wereld. Situaties die wij nauwelijks kunnen bedenken. Zo ernstig.

Maar ook in Nederland. Vele mensen worden nog altijd benadeeld, uitgescholden, buitengesloten en vernederd omdat ze iets 'anders' nastreven, voelen of beleven dan gemiddeld genomen. Zo verdrietig. Wij zouden ons misschien zelf wat vaker af kunnen vragen hoe Jezus op de situatie zou hebben gereageerd.

Of die andere vorm van 'vrijheidsberoving' die mensen zelf soms niet eens zo herkennen. Zij die gevangen zitten in de druk van de 'prestatie maatschappij'. Gevangen in streven naar groter, beter, mooier, luxer en leuker. Maar wat zo mooi is, dat is vrijheid waar je het gemakkelijkst invloed op hebt. Vrijheid in jezelf! Waar ben je echt vrij?

Dagelijkse Broodkruimels deelde eerder een prachtige afbeelding. Galaten 5:13-14 Die vrijheid in onszelf is ons namelijk al gegeven door Jezus zelf. Kunnen we daarnaar leven en handelen?

Ben jij vrij? Blijf bidden voor onze naaste; voor vrede en vrijheid voor iedereen, waar dan ook ter wereld!