

Nada te turbe

Ook vandaag een luisterlied. Nu een hele andere stijl. Het is een luisterlied van Thaize.

De tekst is:

Nada te turbe, nada te espante;  
Quien a Dios tiene, nada le falta.  
Nada te turbe, nada te espante:  
Sólo Dios basta.  
Nada te turbe, nada te espante;  
Quien a Dios tiene, nada le falta.  
Nada te turbe, nada te espante:  
Sólo Dios basta.

De strekking van de tekst van Teresia van Avila is:

*Niets zal je verontrusten,  
niets zal je bang maken.  
Wie God heeft ontbreekt niets,  
God alleen is genoeg.*

<https://www.youtube.com/watch?v=BdJKEmlZmns>