

Voorzienigheid

Al eerder deelde ik een stukje tekst uit het dagboek: Alleen Uw liefde laat mij leven.

Vandaag weer een aansprekende tekst:

Voorzienigheid

**Schep maar niet op over de dag van morgen:
Die kan geweldig zijn of vol van zorgen.
Wees liever blij dat God je leven leidt.
In zijn voorzienigheid ben je geborgen.**

Lees Spreuken 27:1