

## Doorzettingskracht



In de brief aan de Filippenzen is dit een van de laatste verzen. Paulus en Timoteüs schrijven een dankwoord. Ze voelen zich gehoord door de inwoners, maar ze laten ook weten dat ze de moed nooit verloren waren. In welke tijden ze ook verkeerden. Nee, juist niet! Ze waren tegen alles bestand, door Hem die hen kracht gaf. En zo is God er nu ook voor ons. Hij geeft ons kracht!