

Andere tijden, van alle tijden



Een tekst uit het oude testament. De profeet Ezechiël zit in ballingschap. Hij lijdt onder het leiderschap van Nebukadnessar. Jerusalem is verwoest en overgenomen door Babyloniërs.

Maar Ezechiël blijft het volk van Israël bemoedigen. Dat er een andere tijd komt. En zo onderwijst hij het volk al met de komst van de Heilige Geest.

In vers 27 staat het namelijk letterlijk: Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie naar mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.

De Heilige Geest, waar de leerlingen biddend op wachten, was al in 590 voor Christus aangekondigd. Onder die Geest mogen wij nog steeds leven. Daar mogen we van delen en blijven leren. Maar ook op vertrouwen, er komen ook voor ons andere tijden.