

## Vrijmoedig spreken

Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.

Handelingen 4: 31

Vrijmoedig spreken over de boodschap van God. Wat een heerlijkheid! Geen aftasten wat die ander waarschijnlijk denkt/gelooft, geen sociaal wenselijke antwoorden. Nee, niets van dat alles.

Hoe bijzonder! Ik kan er nog van leren. En dan gaat het niet direct om de situatie in mijn werk, maar juist er buiten.

Als ik met iemand praat in de supermarkt, op straat en tegenkom op een feestje. Als er dan soms wat gezegd wordt waar ik anders in sta, word ik eerder stil ,dan dat ik mijn visie geef.

Vrijmoedigheid: vrij en moedig. Om te leven in de vrijheid van Christus is moed voor nodig. DAT wat de Heilige Geest ons zo graag wil geven.

Ik wens u en jullie gezegende Pinksterdagen!

Paar mooie liederen:

Geest van hier boven: <https://www.youtube.com/watch?v=YoL-qzlfwA>

Wees welkom Geest van God: <https://www.youtube.com/watch?v=L7bOo14uhe0>