

IK ZOEK NAAR STILTE IN MEZELF

Ik zoek naar stilte
in mezelf,
naar rust en ruimte
om te bidden.
Maar wat ik vind
is zorg en onrust,
een bezig zijn
met duizend dingen,
krakeel in mezelf.

U die altijd
een luisterend oor hebt
voor mij,
heb ik eigenlijk wel
een luisterend oor
voor U?

Vergeef mij,
drukkemaker die ik ben,
en breng mij tot bedaren,
laat mij de stilte vinden
die ik zo behoef,
de ene stem
die mij vertrouwen geeft
en eenvoud,
de hechtheid
van de vriendschap,
de dagelijkse wandeling
met U, mijn God,
mijn deelgenoot, mijn Vader.

Jaap Zijlstra
Uit: Inkeer. Gebeden, Kok Kampen