

Vuur mij aan

Gisteravond was er de voorbereidingsavond voor de dienst 7 juni met de aanstaande ambtsdragers. Wat zijn we blij en dankbaar dat vijf gemeenteleden hebben aangegeven een taak op zich te willen nemen.

Ik deelde gisteravond een stukje over het mogen zien met de ogen van Jezus. Wat zou Jezus doen/zeggen?

En voor ik eindigde met gebed deelde ik nog dit gedichtje:

Vuur mij aan

Vuur mij aan
Vuur van mijn ziel
Wordt wakker
Blijf branden
Vuur mij aan
In naam van Jezus
In naam van God

Vuur mij aan
Het goede te doen
Het kwade te laten

Vuur mij aan
Inspireer me
Motiveer me
Vurig te leven
Vuur mij aan
In naam van Jezus
In naam van God

Janine Knol

Vuur mij aan. Laat u aanvuren!