

Verrassend

Onze kinderen en mijn man zijn muzikaal. Zelf ben ik niet met dat talent gezegend, maar ik word door hen wel omringt met veel muzikale klanken.

Naast dat ze allemaal een eigen instrument bespelen, luisteren ze ook graag naar muziek. Heel divers. Aan de muziek kan ik soms de stemming al afluisteren.

Zo luisterde onze dochter naar het nieuwe lied van Trinity: Vlammetje. In de link bijgevoegd. Al snel zong ze het wat mee. Ik had het lied nog net gehoord. Grappig genoeg moest ik bij het luisteren terug denken aan de pinksterviering die ik twee jaar terug op de Wrâldpoarte mocht houden.

Daar hield ik een soortgelijk verhaal, met een kaarsje wat niet uit te blazen was! Gods liefde en trouw blijft!

<https://www.christelijknieuws.nl/news/11767/Trinity-brengt-met-Pinksteren-eerste-familie-Single-uit:-Vlammetje&gallery>