

Werken in de wijngaard

Dat is komende zondag het verhaal wat voor de kinderen centraal staat. Een herkenbaar verhaal voor velen van ons. En zeker door de laatste de laatste zin:

‘Veel eersten zullen de laatsten zijn.’

Met regelmaat gebruiken we het ook in ons dagelijks taalgebruik. Het zijn een paar woorden die zoveel zeggen en waar we ook allemaal heel goed van begrijpen wat de boodschap is. Woorden die onlosmakelijk verbonden zijn aan de vrucht van Geest.



Bijdrage kinderen: De arbeiders in de wijngaard

<https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/de-arbeiders-in-de-wijngaard>

<https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/vijfentwintigste-zondag-door-het-jaar-a/extras/liedje-de-laatsten-zullen-de-eersten-zijn.html>

Het verhaal online: <https://www.youtube.com/watch?v=L95Y4JBMB1c>

Ik wens u allen een gezegend weekend!