

Vragen

We hebben ze allemaal. Vandaag las ik in; Alleen Uw liefde laat mij leven, het volgende stukje.

Vragen

Ik ken ze ook, de levensgrote vragen.
Soms voel ik heimelijke twijfel knagen –
maar leven zonder God, dat lukt me niet.
Ik wil mezelf ten diepste laten dragen.

Lees Johannes 6: 67-71

Laten dragen!