

Proef de vrijheid

Dat is het thema van geloven thuis voor deze zomer. Een bijdrage vandaag voor gezinnen met kinderen om zo thuis verschillende christelijke thema's aan te bieden.

De keer bijbelverhalen over je vrij voelen. Want wanneer ben je eigenlijk vrij? En voorbeelden van hoe je met elkaar kunt bidden.

Maar ook super leuke dingen om te doen. Bakken, zoeken, vliegeren, vuur maken.

En dan hebben we natuurlijk nog het zingen!

Soms zou ik willen vliegen als een vlinder: <https://www.youtube.com/watch?v=9Xoc65fXhr8>

Link website:

<https://www.geloventhuis.nl>

Ik wens jullie allemaal heel veel plezier en bovenal een gezegend weekend.