

Vandaag, morgen en altijd!

Vanochtend las ik in mijn dagboek een prachtige belofte:



Op stralende dagen, op bewolkte dagen, maar ook in de duisterste nachten.

Jezus was, is en blijft tot in de eeuwigheid. Hier kunnen we al weten van Zijn daden en wonderen. Om te weten dat niets voor niets is.

We zijn niet alleen, al voelen we dat misschien soms anders.

Ik ben die ik ben en zal er tot in de eeuwigheid zijn.

Ik wens u en jullie een gezegend weekend. Sietske

