

Onze Vader in de hemel

Gisteravond hadden we de laatste kerkenraadsvergadering van dit vreemde kerkelijke seizoen. Anke deelde gister dit lied met ons. Wat eigenlijk een gebed is. Gods licht wat ons verder helpt, door elk moment heen.

Zij las het mooi voor en wees ons op Elise Mannah. Zij zingt het prachtig.

<https://www.youtube.com/watch?v=HNziHdWJkvk>

Lied 1006

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild

en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen