

Dankbaarheid



Dankbaarheid, wat een kracht als je daarvanuit kunt leven.

Ik ben dankbaar voor de dag van vandaag! De zon, vanavond voor het eerst fysiek (op zeer gepast afstand dan wel) vergaderen met de kerkenraad, de mooie gesprekken met gemeenteleden vandaag (nog wel via de telefoon), mountainbiken met onze zoon, mijn schoonzus die een jaartje ouder geworden is, in de tuin eten, de bloemen die bloeien en de bijen die hard hun werk doen... en zo veel meer. Looft de Heer!

Tienduizend redenen: <https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU>