



Efkes Byprate

Liturgie 5 juli

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Intochtslied, NLB 42: 1 en 3

Gebed van verootmoediging

Glorialied, NLB: 405: 1 en 4

Gebed om de Heilige Geest

door lied NLB 681

Schriftlezingen, Handelingen 2: 14-

24 en 29-41

Opwekkingslied 281

Verkondiging: 'Vul mij opnieuw'

Meditatief orgelspel

ELB 148

Pastorale mededelingen

Dankgebeden en voorbede

ELB 382a: 1, 2 en 3

Zegen

Hoe giet it mei...



Janke Bosma vertelt met veel enthousiasme over het project 'haak maar aan', dat ivm met de coronacrisis genoodzaakt was om hun maandelijkse bijeenkomsten op te schorten. Opgestart om mensen te verbinden,

wordt er voor het goede doel ('Koude Voetjes' in Ureterp) gehandwerkt. Ook was het voor Janke niet meer mogelijk om de schrijftassen van Amnesty rond te brengen, bezoeken af te leggen als wijkdame, het koffiedrinken na de dienst te verzorgen en de wekelijkse repetities van het popkoor bij te wonen. Echtgenoot Meine moest ook zijn wekelijkse koorrepetities in Drachten missen en de golfpartijtjes elke maandag kwamen eveneens te



vervallen. Omdat Janke en Meine in de risicogroep vallen qua leeftijd, kon er niet meer opgepast worden op de kinderen en Jankes zuster in het verpleegtehuis mocht helemaal niet meer worden bezocht. Onlangs was de hele familie Bosma voor de eerste keer weer tegelijk present op een verjaardag, in Grou, in de tuin natuurlijk. De vrijgekomen tijd kon volgens Janke gemakkelijk worden ingevuld met puzzelen, lezen, tuinieren en samen wandelen en fietsen. De geplande busreis naar Kroatië kon gelukkig kosteloos worden geannuleerd. En een weekje Drente was ook genieten. Veel fietsen en luieren bij de vakantiebungalow. Heerlijk! De kerkdiensten, waar veel tijd en energie in wordt gestoken door de kerkenraad en de vrijwilligers, werden en worden via de computer gevolgd. En ook de diensten bij Omrop Fryslân waren fijn om te bekijken. Hopelijk kunnen we elkaar na de vakantie weer vaker ontmoeten. Janke en Meine prijzen zich gelukkig dat ze gezond zijn en samen.

De tekst van

pastoraal werker
Sietske Koole



Johannes 15: 5

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.

Thuis hebben we ook een druivenplant. Als ik onder de overkapping wil zitten dan loop ik er onder door. En gek genoeg denk ik dan vaak aan deze tekst.

Blijf dicht bij Mij. Hoe snel dwaalen we soms niet af. Maar door dichtbij Jezus te leven worden we juist in onze eigen kracht gezet. Op welk terrein onze talenten ook liggen. Want heel eerlijk; zonder Hem kunnen we echt niets. Alleen God is belangrijk. Hij doet groeien!

Pastoraat: Om privacy-redenen worden geen persoonlijke berichten op de website vermeld.

Kerkdiensten vanaf 1 juli

Wij zijn heel blij dat we vanaf 1 juli de diensten op zondagochtend kunnen openstellen voor mensen die de livestream van onze gemeente thuis niet kunnen volgen.

De wijkteams hebben gemeenteleden benaderd, maar het kan zijn dat u bij de doelgroep hoort en geen telefoontje hebt gehad. Wilt u toch graag de diensten bijwonen dan kunt u contact opnemen met Lien Koornstra (06-10490946)

Vacature wijkdame/wijkheer

In wijk 10 (Lytse Buorren/Greate Buorren west) en wijk 6 (Master Lubwei) zoeken we een nieuwe wijkdame of wijkheer, om af en toe een bezoekje te brengen bij ouderen en alleenstaanden. Wat zou het mooi zijn als we voor het nieuwe winterseizoen de wijkteams weer compleet hebben. Bel gerust voor informatie met Anke Haanstra (521828 of 06 28130558) of met iemand van uw wijkteam.

Vorige week was er de overstapdienst. Oars en net oars! Jammergenoeg waren er wat problemen met de techniek.

Rimmer Stoffelsma heeft nadien de links op de website geplaatst. Ze zijn ook te vinden in mijn stukje van maandag 29 juni.

Hey jongens en meiden

Voor jullie is er vrijdag 3 juli op de website door Sietske een Zomerpakket gedeeld. Kijk maar snel online.