

Dag aan dag

“Draag je het leed van de wereld op de schouders, onthoud dan dat je zelf gedragen wordt.”

Een zin uit het boekje; 95 speldenprikken.

Super treffende zin. Soms kan het voelen of de halve wereld op je schouders leunt en dat je eigen benen dreigen te bezwijken. Maar voor je valt is er iemand die je draagt.

Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.

Psalmen 68:20 NBG51

Wees niet bevreesd: <https://www.youtube.com/watch?v=y1sXTSlh1VM>

Opwekking 411; Geprezen zij de Heere: <https://www.youtube.com/watch?v=b15LpE7lr8>