

# Oceaan

Naar U roep ik vanuit het water  
als een speelbal in de wind  
Mijn voeten niets meer dragen  
angst het van mijn hopen wint

Waar de oceaan het diepste is  
houvast het verst bij mij vandaan  
Waar de golven onverminderd dreigen  
in het zwaarst van mijn bestaan

Juist daar waar mensen zwijgen  
ik alleen nog Uwe hulp kan vragen  
Daar zal mijn ziel de rust hervinden  
geloof mijn zwakke voeten dragen

U roept mij bij mijn naam  
draagt mij steeds weer in Uw armen  
brengt mij verder dan mijn grenzen  
De vaste grond van mijn bestaan

*Hemelzang*

Geïnspireerd op Hillsong United - Oceans