

Vakantie

De komende 4 weken komen er even geen verhaaltjes van mij online.

Ik heb vakantie. Plannen zijn er niet direct. Al hopen we het 50 jarig huwelijksjubileum van mijn schoonouders te mogen gaan vieren en slaan we onze tent voor een paar dagen op bij mijn broer in de tuin.

Wat ik al noemde in efkes byprate: Het gaat om het vinden van rust.

Rust die ik vind in stilte maar soms ook in pianomuziek. Hierbij een link die ik graag luister.

<https://www.youtube.com/watch?v=zROSAakJ7tc&list=RDQMDoaTuW6NTJg&index=3>

Mijn afwezigheid betekend niet dat er niemand is. Ds. le Cointre neemt graag waar en schroom dan ook niet om te bellen met Doeke, Anke of Iemkje.

Ik wens u en jou een gezegende tijd. Tot snel!

Groetnis! Sietske