



Efkes Byprate

Liturgie 19 juli

Intochtslied Ps.25: 4 en 7

Stil gebed, votum en groet

Gebed

Lied NLB 836:1,2 en 4

Lezing Lukas 17:7-10

Lied bij de lezing (wijs van
Uren, Dagen, Maanden)

verkondiging

Lied: Ik wil jou van harte dienen

Opwekking 378

dankgebed en voorbede

slotlied NLB 834

zegen

Vakantiebijbel



Bijbeeldag-boekje van Ark Mission. Voor de vakantie. Af te halen bij Lien Koornstra, Inialoane 55. Op = op.

In simmergroet fan..

Ook de komende vakantieweken krijgt u op zaterdag de nieuwsbrief in uw mail- of brievenbus. En wel als vakantie-editie, met foto's en zomergroeten. Heeft u deze zomer een leuke foto gemaakt tijdens uw vakantie of dagtocht, of tijdens het fietsen/wandelen in eigen dorp of land, mail die dan naar

anja.t.kalverboer@gmail.com

of naar

douwe.tamminga@kpnmail.nl

De foto komt dan in de nieuwsbrief met daarbij uw zomergroet. **En voor de jeugd: hoe hoog zijn de zonnebloemen?**

Hoe giet it mei...

We zijn geen vakantiegangers, maar gaan er graag af en toe even op uit met onze Piet Hein sloep, die in Earnewâld ligt, vertelt Corrie Bakker. Voor-



heen gingen we eropuit met onze schouw, die Klaas al vanaf zijn jeugd jaren heeft, maar dit is toch wel wat comfortabeler.

Klaas en Corrie Bakker zijn onlangs met hun

kinderen en kleinkinderen een weekendje weggeweest ter ere van hun 50-jarig huwelijk. Prachtig! En fijn dat het weer mogelijk is. Vooral de eerste weken van de coronacrisis waren Klaas en Corrie heel voorzichtig.

Corrie heeft het normaal gesproken druk met haar grote passie, muziek. Maar de wekelijkse koorrepetities en optredens van het vrij evangelische koor De Lofstem in Burgum en de cantorij in eigen dorp, Con Forza, waar Corrie dirigente van is, kwamen te vervallen. Provocale, het vocaal ensemble waar ze al 25 jaar met veel plezier bij zingt, moest haar repetities ook afzeggen. Wel zingt Corrie nu elke week met een gedeelte van Pro Vocale tijdens de uitgezonden kerkdiensten in de Grote Kerk te Dokkum. Na vele jaren in de kerkenraad te hebben gezeten verzorgt Corrie nog elke zondag de afkondigen in de kerk en regelt ze de gedachtenissteentjes. Ook heeft ze het beheer over de gravenadministratie van de Petrushof.

Echtgenoot Klaas helpt hun drie zonen bij hun verbouwingsprojecten, schilderklussen en hij verzorgt de tuin. Een luxe van de laatste tijd is de robotmaaier die er meerdere malen per dag op uit trekt om de grasmat kort en netjes te houden. Ideaal!

De tekst van

*ds Helmer le Cointre
ambulante predikant*



Psalm 42: 2 en 6

*Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar u, o God.*

*Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.*

*Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en mij redt.*

De dichter van Psalm 42 benoemt het verlangen dat leeft in de ziel van een mens. Het verlangen naar God. Hij vergelijkt God met een bron met stromend water. Water dat verkwikt, verkoelt de dorst lest, leven geeft en nieuwe energie. Herken ik dat verlangen ook in mijn ziel? Herken ik de dorst in mijzelf?

De psalmist benoemt ook de moeite, het verdriet, het zoeken en worstelen. Het gevoel dat je kopje onder gaat in alles wat er op je afkomt. En dan zie je hoe deze dichter zichzelf toespreekt: *Wat ben je bedroefd, mijn ziel en onrustig.* En hoe hij of zij zichzelf moed inspreekt: *vestig je hoop op God*, er komt een dag er komt een tijd, dan vind ik de dankbaarheid weer, de rust en de blijdschap.

Spreek ik alleen mezelf toe op zulke momenten? Of is dat tegelijk ook een andere stem die in mij klinkt en die ik als het ware echo? Want waarom anders heeft de psalmist het over *mijn God die mij ziet en mij redt?*

Uit de gemeente

Om privacy redenen op de website geen persoonlijke berichten.