



Efkes Byprate

FAKÂNSJE EDYSJE

Liturgie 26 juli

Welkom en mededelingen

Lied: Sinfonia (De Lofzangen van Salomo)

Lied: Gezang 213 (Nederland zingt) Bemoediging en groet

v.: *Onze hulp is in de Naam van de Heer*

g.: die hemel en aarde gemaakt heeft

v.: *die de verdrukte recht verschaft*

g.: en weer opzoekt wat is voorbijgegaan.

v.: *De Heer zij met u*

g.: Ook met u zij de Heer

Gezang 1008 vers 1 en 2

Lied: Adon olam (Heer van de wereld)

Eerste lezing: Jesaja 40, 1-11

Tweede lezing: Johannes 14, 15-21

Gezang 670 vers 1, 2 en 7

Verkondiging

Lied: Bridge over troubled water (Oslo Gospel Choir)

Gebeden

na iedere intentie:

v: zo bidden wij: **g: Heer, onze**

momenten van stilte

Onze Vader ...

Gezang 837 vers 1 en 3

Zegen

Amen, amen, amen

Uit de gemeente

Om privacy redenen op de website geen persoonlijke berichten.

Stuur uw vakantiegroet, of een foto van jouw zonnebloem naar:

anja.t.kalverboer@gmail.com

of naar

douwe.tamminga@kpnmail.nl

In fakânsjegroet fan...



Simmergroetnisse fan Ans en Douwe Tamminga fanút Hongarije. De sinneblommen binne al oan it ôfstjerren. De respinge fan it nôt is folop geande.

De tekst van
ds Helmer le Cointre
ambulante predikant



Romeinen 8: 23 - 25
(eigen vertaling)

Ook wij zuchten over ons eigen lot, wachtend tot we het kind-van-God-zijn mogen begroeten; de vrijmaking van ons lichaam. In die hoop worden wij gered. Maar hoop op iets dat al voor ogen is, is geen hoop. Wie hoopt immers op iets wat hij al ziet? Maar als we hopen op wat we nog niet zien, dan verwachten we en houden vol.

Hoe zal de mensheid uit deze coronacrisis komen? Hoe zal het onze samenleving beïnvloeden? Onze omgang met de schepping? Hoe komt de kerk hier uit tevoorschijn? Onze hoop is onze redding, zegt Paulus, maar ja, wat je hoopt dat is er nog niet, je kunt het nog niet zien, aanraken, en zeggen: ja, het is er. Als dat zo zou zijn, zou het geen hoop zijn. Als je iets ziet of in handen hebt, dan hoef je er niet meer op te hopen. Nee, zegt Paulus, wij hopen op wat we nog niet zien. En omdat in zoverre we dat doen, verwachten we en omdat we verwachten, houden we ook vol.

Dat is mooi, vind ik: de hoop wekt verwachting en omdat en zolang we ergens naar uitkijken, houden we vol. Dus: wat hoop ik eigenlijk wat hoop jij, voor de schepping? Voor de komende generaties, voor de kerk hier en wereldwijd?

