



Efkes Byprate

FAKÂNSJE EDYSJE

Liturgie 9 augustus

Intochtspalm 138: 1 en 2
 Stil Gebed
 Votum en Groet
 Gebed
 Schriftlezings Jesaja 57: 14 – 21, Lucas 18: 9 – 14 en Efeze 2: 13
 Zingen Gezang 50: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek 1973) "O grote God, o goede Heer.."
 Overdenking
 Zingen Gez. 279: 5, 6 en 7 (Liedboek 1973) "O Jezus, help mij dan ter tijd"
 Gebeden
 Collecte
 Slotlied Psalm 18 : 9
 Zegen

Pastoraat

Fanôf moandei 10 augustus is tsjerklik wurkster Sietske Koole wer beskikber foar it krisispastoraat.

Uit de gemeente

- Thuis gekomen
- Geboren
- Opgenomen

Om privacy redenen worden op de website geen persoonlijke mededelingen van gemeenteliden vermeld.

Tsjerkeried

- D.V. Snein 16 augustus docht Janna de Vries (de Tuije 52 wijk 9) belidenis. Wy noegje eltsenien út om de tsjinst op de livestream te folgjen.
- Moandei 24 augustus gemeenteljûn.

Beiroet

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. "Mensen zijn in shock en totaal ontredderd" vertelt Willem van Saane, medewerker van Kerk in Actie en uitgezonden naar Libanon. Kerk in Actie is via haar internationale kerke-lijk netwerk gestart met het verlenen van noodhulp.

Steun deze actie en help de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet. Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 'Slachtoffers explosie Beiroet' of doneer online. Hartelijk dank!

U kunt een donatie rechtstreeks overmaken aan Kerk in Actie !!

Diaconie

De opbrengsten van de collecten blijven iets achter ten opzichte van voorgaande jaren. De diaconie attendeert u dan ook graag op de mogelijkheden om in deze coronatijd toch uw giften voor de noden in de wereld dichtbij en veraf te geven. Dat kan op drie manieren:

- via bankoverschrijving naar bankrekening van de diaconie NL12 RABO 0362 7777 05
- gift in collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
- via de nieuwe Scipio App *De Scipio App is te installeren/downloaden via Google Play Store (Android) en de App Store (Iphone)*

De tekst van ...

ds. Helmer le Cointre



Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: 'Heer, red me!' Meteen strekte Jezus zijn hand uit... (uit Mattheüs 14). Komende zondag mogen we in Leeuwarden de Doop van een nieuw menskind beleven. Die Doop was al diverse keren uitgesteld. Eerst vanwege ernstige ziekte van de moeder, later vanwege Corona. Nu we in de openlucht kunnen samenkomen is er geen belemmering om de Doop te vieren. Uit Mattheüs 14 lezen we het verhaal van Jezus die over het meer naar zijn leerlingen toeloop. Het stormt en ze zijn bang. Als ze hem zien aankomen over het water slaat de paniek helemaal toe, maar hij zegt: 'Ik ben het, wees niet bang'. Petrus stapt vervolgens ook het meer op. Het lijkt goed te gaan, maar zodra hij zich gaat richten op de wind, zinkt hij en roept om hulp. Meteen is daar de hand van Jezus. De doopouders, die veel tegenwind in hun leven hebben gekend, kwamen erop dat zij de hand van Jezus herkenden in het meeleven van de gemeenschap. Ze voelden de steun van de mensen om zich heen en dat heeft hen geholpen. Ik vond dat een mooie gedachte: hoe 'het lichaam van Christus' metterdaad ook zijn uitgestrekte hand kan zijn.