



Efkes Byprate

Liturgie 6 september

Inleidend orgelspel
 Welkom + mededelingen
 Aanvangslied: Psalm 62 : 1 en 5
 Stil gebed - Onze hulp - Groet
 Woorden van verootmoediging
 Lied 287 : 1, 2 en 5
 Gebed
 Schriftlezing, Johannes 11:1 t/m
 7 en 17 t/m 44
 Lied 910 : 1, 2 en 4
 Verkondiging
 Antwoordlied: Lied 512 : 1, 2, 5,
 6 en 7
 Gedachtenis
 SOW 120
 Dankgebed en voorbeden
 Collecte
 Slotlied: Lied 315 : 1, 2 en 3
 Uitzending en Zegen
 Uitleidend orgelspel

Werelddiaconaat

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor Ghana. Een sterke kerk op een kwetsbare plek.

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen



een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims.

Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.

Uit de gemeente

Om privacy redenen op de website geen persoonlijke berichten

Livestream

Vrijwillig abonnement livestream kerkdiensten voor € 3,50 per maand.
 Vergeet u niet een abonnement af te sluiten op de livestream uitzendingen?
 U kunt de folder invullen en afgeven in de brievenbus Greate Buorren 2.
 Als u een mail heeft ontvangen, kunt u deze terugmailen, dan komt u automatisch op de lijst van abonnees.



Bernetsjerke 't Anker

Komende zondag is er weer voor de eerste keer bernetsjerke. Het is in de grote zaal achter de kerk om 9.30 uur. De kinderen komen niet in de kerkzaal. Leiding deze zondag zijn: Hendrik, Marit en Andrea. Kom je ook? Wij hebben er zin in! Er is trouwens ook kinderoppas.

Jeugdwerk

Op 19 september is de start van het jeugdwerk. Die dag is er een leuke activiteit! De uitnodigingen zijn onderweg. Geef je voor 12 september op bij Henk Meerema of Grytsje Bosma.

De tekst van ...
 pastoraal werker
 Sietske Koole



Joh. 8: 12

Ik ben het Licht der wereld.

Het is de tijd van de zonnebloemen. Als het goed is hebben de kinderen bij Susie de lengte van hun zonnebloem al doorgegeven. Zonnebloemen maken je blij; ze zijn vrolijk van kleur en hebben een warme uitstraling.

Bij het liturgisch bloemschikken hebben deze bloemen ook een bijzondere betekenis. 'Naar het Licht gericht.' Dat is wat zonnebloemen namelijk altijd doen. Ze keren hun bloem naar de zon, naar het licht.

In Johannes vergelijkt Jezus zichzelf niet met een zon, maar geeft wel aan dat Hij het licht der wereld is. En wij zijn geen zonnebloemen, maar van ons wordt hetzelfde gevraagd als een zonnebloem, om ons te richten naar het licht van Jezus. Waar het bij de zonnebloem automatisch gaat, hebben wij een keus.

In duisternis komen ook wij niet tot bloei en kunnen we geen vrucht dragen. Dat gebeurt alleen in het licht. Laten we ons richten op het Licht!

Bloemengroet

De bloemengroet van de gemeente gaat op zondag 6 september naar wijk 3!

Startzondag

De 'kunstroute' van het goede leven heeft helaas nog maar enkele aanmeldingen. We hopen op meer respons uit de gemeente.

Doe jij mee? Kijk snel in Tsjerkeweagen voor verdere uitleg!