



# Efkes Byprate

## Liturgie Startzondag

Afkondigingen

Toneelstukje

Luisterlied/Aanvangslied: Breng ons samen (Sela, Nederland zingt)

Votum en groet

'Het goede leven' ( inleiding thema)

Gebed

Gemeentezang: Lied 314

Lezing: Handelingen 27 21-26

Overdenking

Luisterlied: Lied 975 (Charly Luske, Hart en Ziel)

Dank- en voorbede

Aankondiging van collecte

Slotlied/samenzang: Machtige God, sterke rots

Zegen

## Israëllezing



Graag nodigen wij u uit voor een lezing op **woensdag 30 september** in de Andreastsjerke.

Ds. Oscar Lohuis zal spreken over het thema: **De verhouding tussen Israël en de Kerk.**

De avond wordt georganiseerd door onze werkgroep Kerk en Israël in samenwerking met Christenen voor Israël.

Van 20 t/m 27 september is ds. T. Hiemstra afwezig, Sietske Koole neemt waar.

## Wandel/puzzeltocht

Als startactiviteit is er een wandel/puzzeltocht door het dorp dit weekend. In de mail ontvangt u de beschrijving met hoe en wat.

Heeft u geen mail of printer dan kun u op zaterdag de route bij de Spar of Slagerij Wage naar halen. En op zondag voor en na de kerkdienst in de Andreastsjerke.

Er zijn 25 dorpsgenoten die iets van het goede leven tonen, het is zeker de moeite waard!

## Bernetsjerke

Komende zondag is er weer bernetsjerke! Kom je ook? We gaan deze zondag naar buiten met elkaar. Je mag gelijk naar de grote zaal achter de kerkzaal van de Andreastsjerke komen.

De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar wijk 5.

## De tekst van .....

Dominee

Tjitske Hiemstra

Afgelopen week toog ik naar het verre Sittard bij de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Met 15 GGZ cliënten op kloosterreis. Zuster Johanna verklaarde ons hun naam. Karmelietessen komt van de berg Karmel, waar het eerste klooster van de Karmelietessen in de 13<sup>e</sup> eeuw werd gesticht.

Elia woonde in een grot op deze berg. Het klooster is te bezoeken en het uitzicht is prachtig, je ziet vanaf de top de zee, weet ik uit eigen ervaring. De toewijding aan het Goddelijk hart komt van de stichteres, in Duitsland, Maria-Teresa. Zij werd geraakt door het grote hart dat Jezus had voor armen en kinderen.

Lang runden de zusters in Sittard een weeshuis. Nu bereiden kinderen zich bij hen voor op de Rooms-Katholieke eerste Communie. Als de zuster het over het Hart van Jezus had, dan straalden haar ogen. Vandaag runnen de zusters een retraite-huis met prachtige luxe gastenkamers, waar je ook mag slapen als niet in retraite bent, maar toerist.

Wij liepen de Kollenberg (de berg van de toverkol) op, de route van de voetvallen. Een nieuw woord voor mij, maar het is hetzelfde als knieval. Onderweg stonden er kleine kapellen met de kruisstaties, waar mensen in processie voor stoppen om te knielen. Bovenop een mooie kapel, gesticht ten tijde van de pest, om God te smeken de dood te stoppen. Mooi om te zien hoe het geloof een duidelijk stempel heeft in het landschap. En hoe mensen met God leven. 's Avonds heb ik een workshop Taizéliederen gehouden, met grote belangstelling. Ook door niet-clieuten. Het klonk zo mooi in de ruime kapel dat we het de tweede avond vervolgden. En door de akoestiek derde de onderlinge afstand ons niet. Donderdag bracht ik de vijf mensen in mijn busje, met mondkapjes, thuis en nam afscheid, maar zondag bezocht een groot aantal de kerk in Zuidlaren, waar ik met ze het Avondmaal vierde met de instellingswoorden: 'Doe dit tot mijn gedachtenis.' Jezus gaf niet alleen zijn hart maar zijn hele lichaam voor ons. Opdat we leve.

## Avondmaal in coronatijd

Op zondag 27 september gaan we met elkaar het heilig avondmaal vieren.

U kunt gerust naar de kerk komen, we gaan 'coronaproof' brood en wijn delen en innemen. Blijft u thuis en volgt u via de livestream de dienst, dan kunt u uw eigen wijn en brood nuttigen. De diaconie.