



Efkes Byprate

Liturgie 11 oktober

Voorganger: mw. A.Plantinga,
uit Ee

Organist: Lummie Cordes

Afkondigingen door de dienst-
doende ouderling

Votum en Drempelgebed

Inleiding op thema van de dienst

Gebed om ontferming over de
wereld

Luisterlied: Toekomst vol van
hoop (Sela)

Gebed om Verlichting met de
Heilige Geest

Eerste schriftlezing:
Psalm 116

Psalm 116:1 (door orgel en
voorzanger)

Luisterlied: God heb ik lief

Tweede schriftlezing:
Romeinen 8: 38 en 39

Lied: Wat er mij ook gebeure
(door orgel en voorzanger)

Eerste deel van de overdenking

Luisterlied: Als het leven soms
pijn doet

Tweede deel van de overdenking

Luisterlied: Nooit meer alleen

Dankgebed en Voorbede

Luisterlied: Vrede van God

Zegenbede

Collecten:

- 1e collecte voor de diaconie
- 2e collecte voor eigen kerk

Uit de gemeente

Om privacy redenen worden op de website geen mededelingen van gemeenteleden vermeld.

Tsjerkeried

Beste dorpsgenoten/ gemeen-
teleden,

Nu er door Corona opnieuw beperkingen ontstaan, willen wij u wijzen op de mogelijkheid om hulp te vragen of aan te bieden. Het meldpunt is er voor! Mailadres:

foarelkoar@pkngaryp.nl
Schroom niet om hier gebruik van te maken.

Vanwege de nieuwe Corona maatregelen kunnen er komende zondag 11 oktober maximaal 30 personen de dienst bijwonen. We verzoeken iedereen die de dienst via de livestream kan volgen dit ook te doen.

Gemeenteleden die de livestream niet thuis kunnen volgen zijn van harte welkom in de dienst. De veiligheidsmaatregelen zoals we die al gewend zijn blijven van kracht (handen ontsmetten, 1,5 meter afstand, bij klachten thuisblijven). In de dienst is een voorzanger aanwezig. De gemeente zingt niet. Er is geen oppas voor de kleintjes en deze ochtend is er geen kinderdienst.

Activiteiten voor de jeugd (club, catechese) kunnen nog wel doorgaan. Zou de leiding van deze activiteiten de data, plaats en tijd willen doorgeven aan: kalender@pkngaryp.nl Dit kan dan weer meegenomen worden op de kalender in Tsjerkeweagen.

Jaar- en activiteitengids

Vanwege de onzekerheid over het wel of niet doorgaan van activiteiten hebben we het uitbrengen van deze gids uitgesteld. We merken dat een document met namen, mailadressen en actuele lijsten van de wijken toch gemist wordt. Er is besloten om zo spoedig mogelijk een jaargids uit te brengen. De activiteiten zullen dan voor zover mogelijk in Tsjerkeweagen of op Efkes Byprate worden vermeld.

Wilt u wijzigingen of fouten in mailadressen en telefoonnummers doorgeven aan:
scriba@pkngaryp.nl

Nieuwe corona-regels

Via de media zult u vast wel gehoord hebben dat de corona-regels zijn aangescherpt. Voor onze kerk houdt het in:

Kerkdiensten en overige kerkelijke bijeenkomsten tot maximaal 30 personen.

Hou steeds 1,50 meter afstand

Bij binnenkomst handen desinfecteren

De jas meenemen de kerk in, niet op de kapstok

Bij griep- of verkoudheidsklachten met koorts niet naar binnen.

Mondkapje tijdens het lopen wordt aanbevolen, maar is niet verplicht.

(mondkapje kan weer af als u zit).

De tekst van dominee-Tjitske Hiemstra

De 3e week van september ging ik naar de kloostergemeenschap Taize. We zouden met 9 mensen met Pinksteren gaan, naar de corona gooide roet in het eten. Het klooster was in lock down. Tweede Pinksterdag ging het weer open, maar samen reizen was geen optie meer. We keken op internet de online-diensten en workshops en Bijbelstudies. Zo waren we er toch een beetje bij. In augustus kreeg ik sterk het gevoel dat ik in september toch moest gaan. Ik ging samen met een collega, zij rechts achterin en ik achter het stuur naar Frankrijk. We zetten onze tentjes op, er waren slechts 2 andere tentjes. Er waren alleen Polen, Fransen, Duitsers en Nederlanders, heel gek in een internationale setting waar altijd mensen van wereldwijd komen. Het was stil en het was leeg. Zaterdag sprak ik een



Efkes Byprate

De tekst van ds. Tjitske Hiemstra – vervolg

zuster van de gemeenschap van St Andreas, uit Ameugny een dorpje verderop. Ik informeerde naar haar Nederlandse (zomer) burens waarmee ik al jaren bevriend ben. De zuster vertelde dat mijn vriendin slecht nieuws had gehad, en dat ze de avond tevoren was aangekomen, om afscheid te nemen. Het huis was verkocht. Direct na het avondgebed reed ik erheen. Mijn vriendin was heel ziek. Uitgezaaide longkanker. Een scan, een doodvonnis, onverwacht de week ervoor. We hadden een bijzonder gesprek over goede herinneringen en ons gedeelde geloof. Opeens begreep ik waarom ik net deze week in Taize moest zijn. Het enige moment dat zij er ook waren. 's Ochtends woonde ze de laatste keer de eucharistie bij. Ik gaf haar de olijfhouten hanger van de Geest die ik de hele week op mijn hart had gedragen en zwaaide haar uit toen ze wegreden. Adieu, tot God. Verdrietig thuisgekomen die avond lag er een pakje gestuurd door mensen waar ik als tiener catechese had gevolgd in de vorige eeuw. Een USB-stick. Met daarop mijn belijdenisdienst. Waarin ik mijn doop bevestigde en mijn geloof belijdde. God herinnerde juist vandaag aan de dag dat Hij zich aan mij verbond en ik aan Hem. Ik voelde me gedragen door het verdriet heen, omdat ik weet van zijn opstanding en de belofte van het eeuwig leven voor ons allen. Toch nog een goede boodschap aan het eind van deze bewogen week. Heeft u al belijdenis gedaan? Ik kan het u aanraden. Denk er eens over na! Praat er eens over! Hartelijke groet, ds. Tjitske Hiemstra

Israëlavond

Op woensdagavond 30 september gaf ds. Oscar Lohuis een lezing over het onderwerp "de kerk en Israël".

Dit was voor de meesten van ons erg verrassend of misschien wel confronterend.

Ds. Lohuis benoemde dit onderwerp niet als een randonderwerp, maar als cruciaal voor de kerk.

Een weeffout in het denken van de kerk die een wending nodig heeft vergelijkbaar met de reformatie.

De lezing stemt tot nadenken.

Wilt u de lezing nog eens horen of voor het eerst beluisteren?

Dat kan nog steeds via www.kerkdienstgemist.nl

Hey jongens en meiden

Hebben jullie het filmpje van onze Jerusalema dans al gezien op youtube?

