



Efkes Byprate

Liturgie 4 oktober

Israël Zondag

Voorganger: ds. Lydia Veerman uit Aldegea

Thema: Kies voor het leven

Luisterlied: The Lord Bless You

Woord van welkom

Luisterlied: Wat hou ik van uw huis

Bemoediging en groet

Gebed voor Rosh Hashana en Grote Verzoendag

Zingen: SOW lied 201

Lezen: Deuteronomium 30

Luisterlied: Shalom Chawerim

Preek: Kies voor het leven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte

Zingen: lied 103c: 1, 2 en 5

Zegen

Orgelspel

Livestream

Iedere zondag volgen een kleine 400 Garipers onze kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl. Daar zijn we heel blij mee. En je hebt daarvoor geen abonnement nodig. Maar hoe zit het dan met de kosten?

Aan het streamen van de diensten zijn kosten verbonden. Niet alleen van de apparatuur maar ook van het wekelijks uitzenden via kerkdienstgemist.nl. Daarom een oproep aan de kijkers om via een vrijwillige gift bij te dragen in de kosten. We denken daarbij aan €3,50 per maand of € 42,00 per jaar. Iedereen kan de diensten zonder abonnement ontvangen. Maar een bijdrage in de kosten is zeer welkom!

U kunt een automatische incasso afgeven of het bedrag zelf overmaken op rekeningnr: NL26RABO0320904105 t.n.v. Protestantse Gemeente Garyp o.v.v. gift livestream.

Hey jongens en meiden Tienerdienst Kinderkerk

Zondag 4 oktober is er weer een kinderdienst (groep 1 t/m 6 van de basisschool) en een tienerdienst (groep 7-8 van de basisschool en groep 1 VO) We beginnen om 9.30 uur op de jeugdzolder.

Halverwege de dienst gaan we naar de sportzaal om daar **de Jerusalema dans te oefenen.**



Als we de dans onder de knie hebben, wordt deze opgenomen. We zetten hem dan op YouTube en op de website van de kerk. Hebt u er bezwaar tegen dat beelden van uw kind op internet staan, wilt u dat dan doorgeven?

We zorgen er dan voor dat uw kind niet in beeld komt. Dit geldt ook voor andere activiteiten van de kinderkerk en het jeugdwerk. Hebt u bezwaar tegen foto's/filmpjes op internet, geef dit dan door aan de leiding.

Collega gevraagd

We horen in het dorp dat 'Efkes Byprate' enorm wordt gewaardeerd. Om het blaadje iedere week te kunnen uitgeven zoeken we een aantal extra redactieleden, zodat Douwe Tamminga en Anja de Vries dit niet iedere week hoeven te verzorgen.

Wie heeft plezier in het opmaken en redigeren van teksten en wil dit samen met hen oppakken? Het zou ook mooi zijn als jongere gemeenteleden hieraan mee willen werken. Je kunt je opgeven bij Anja de Vries-Kalverboer. (anja.t.kalverboer@gmail.com)

De tekst van

pastoraal werker
Sietske Koole



Psalm 121:1, 2 en 4

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp. Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.

Een Pelgrimslied. Gods volk is onderweg. Komende zondag is het Israëlzondag. We denken aan Israël en bidden voor zijn volk, voor zijn woord.

Het blijven roerige tijden en ook wij zijn op de dag van vandaag onderweg. Onderweg met onszelf. Misschien met een vaste eindbestemming, maar misschien ook dolend.

Zeker in onzekere tijden willen wij onze ogen ook nog wel eens opslaan. Waar komt onze hulp vandaan? Ook onze hulp komt van de wachter van Israël. Hij wil ons en een ieder die in Zijn naam verbonden zijn niet laten wankelen. Houd moed!



Een goed gesprek

Wij zijn op zoek naar mensen die de komende winter een aantal keren met anderen **huiscafe** willen geven. Door Corona worden de gesprekken niet thuis gehouden, maar in de kerk op gepaste afstand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bareld Kootstra (0511-521450).