



Efkes Byprate



Liturgie 18 oktober

Zendingsdienst

Voorganger: Ds. H. de Vries
Organist: Ineke Kooistra

Orgelspel
Voor de dienst, Lied 288
Welkom en Mededelingen

De zendingskaars wordt aangestoken door Tjibbe Houwink.

Wim Doppenberg zal vervolgens iets vertellen over het zendingswerk van Bauke en Evie.



Intochtslied, Psalm 121: 1 en 3
Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Gebed van inkeer
Filmpje van Bauke en Evie uit Albanië.
Lied van Stef Bos "Geest van hierboven"
Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing, Mattheüs 5: 13-20 door Tjibbe Houwink
Zingen, Lied 995: 1 en 2
Preek
Zingen, Gezang 481: 1,2 en 4
Gedicht: "Heer maak van mij een instrument van uw vrede" door Anneke de Haan
Dankzegging en Voorbeden – samen "Onze Vader"
Collecte
Slotlied, Lied 425
Zegen

Hey jongens en meiden

Op 1 november is er weer bernesjerke, maar ook tienersdienst. Ook al mogen ouders dan misschien nog niet naar de kerk, jullie zijn dan welkom in de soos en de grote zaal van de Andreastsjerke.

In Tsjerkeweagen volgt meer informatie!

Pastoraat

Afgelopen week zijn de coronaregels door onze overheid aangescherpt. Ook wij als kerk moeten ons houden aan die maatregelen, maar het betekent niet dat er niets meer mogelijk is.

De kerkdiensten, zoals vorige week in Efkes Byprate aangegeven, gaan ook nu door.

Het verzoek is aan iedereen die de dienst thuis kan volgen, dit ook te doen, zodat gemeenteleden die de livestream niet hebben de dienst in de Andreaskerk kunnen bijwonen.

Daarnaast blijft pastoraat mogelijk. Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met ds. Hiemstra, Sietske Koole, ouderling, wijkassistent, bezoekdame of -heer, neem contact met hen op. Met elkaar kunnen we dan bespreken wat mogelijk is. Een telefoontje kan altijd, een fysiek bezoekje gaat alleen als er over en weer geen klachten zijn, zoals deze door het RIVM worden omschreven. Daarom is er vooraf nu eerst telefonisch contact, zodat we dat na kunnen vragen. Ook moeten we goed onderling afstand kunnen houden, is ventileren van belang en dragen we mogelijk bij binnenkomst van een bezoekje een mondkapje.



Fysieke bezoeken kunnen alleen plaatsvinden als het voor alle partijen prettig voelt. Elk moet daarom ook de vrijheid voelen om een afspraak te verzetten. Maar wat minstens zo belangrijk is: Blijf ook net als in maart/april onderling goed naar elkaar omzien. Onze sociale contacten moeten we de komende maand minimaliseren, maar een telefoontje of kaartje maakt op een dag soms een heel verschil.

De tekst van

pastoraal werker
Sietske Koole



Psalm 5

Elke ochtend bid ik tot U en dan wacht ik op antwoord.

Al een langere tijd luisteren onze kinderen graag podcasts. Het wordt onder jongeren veel gedaan. Podcasts zijn gesproken verhalen, interviews die je online kunt beluisteren. Als luisteraar kun je zoeken op thema's die je aanspreken. Zo is de PKN nu ook met een podcast begonnen. Iedere dag is er een verwerking bij een psalm te beluisteren. Via mijnkerk.nl kunt u deze thuis ook vinden. Ik luister ze nu ook iedere dag. De ene spreekt je meer aan de ander, maar dat is logisch. Hoeveel ruimte heb ik op dat moment om zelf echt te luisteren? Ik vond de podcast over psalm 5 mooi. Over het wachten op het verhoren van de gebeden. Zelf linkte ik het aan afgelopen week. Hoelang moeten we wachten in deze crisis? De cijfers van de besmettingen lieten ons al zien dat er andere maatregelen genomen moesten worden. Waar iedereen in de zomer hoopte dat het over zou zijn, lijken we terug bij af. We moeten wachten. Maar laat ons gebed niet verslappen. Bid iedere ochtend tot Hem en laat ons geduldig wachten op Zijn antwoord. Het is onze Heer zelf die ons iedere dag weer wil zegenen om de dag door te komen en ons wil bemoedigen met de genade die we door Jezus Christus hebben mogen ontvangen. Bid en wacht! Het komt goed!

Om privacy redenen op de website geen persoonlijke berichten.