



Efkes Byprate

Liturgie 25 oktober

Voorganger: da. G. den Dikken, Drachten

Organist: Auke van der Merk, Burgum

Orgelspel

Welkom

Zingen, Psalm 138: 1 en 4: *U loof ik, Heer, met hart en ziel*
Stil gebed

Votum en Groet

Gebed van verootmoediging
Lied, YouTube, NLB 139b: *Heer, U bent altijd bij mij*

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Daniël 6

Zingen, NLB 705: 1,2 en 4 *Ere, zij aan God, de Vader*

Verkondiging: **Laat je niet van je stuk brengen!**

Lied, YouTube, NLB 1005: 1,2, 4 en 5: *Zoekend naar licht*

Dankgebed en voorbede

Collecte – aankondiging

Zingen, NLB 413: *Grote God, wij loven U*

Heenzending en Zegen

Orgelspel

Uit de gemeente

Om privacy redenen op de website geen persoonlijke berichten.

Oan 'e kofje mei...

In deze moeilijke tijd willen we, geheel met inachtneming van alle regels en in kleine groepjes, de deuren van de kerk openen. Iedere woensdagmorgen kunt u in de Andreastsjerke een bakje koffie komen drinken met ds. Tjitske Hiemstra of kerkelijk werker Sietske Koole. Woensdag 28 oktober is Sietske aanwezig. In Tsjerkeweagen vindt u meer informatie over hoe en wat.



Beroepingscommissie

Wij vragen u, als gemeentelid, namen aan te dragen van te beroepen predikanten, graag vergezeld van een motivatie aan de hand van de profielschets die is opgesteld.

De profielschets en verdere informatie kunt u in Tsjerkeweagen van november vinden.

De naam en motivatie kunt u tot en met zaterdag 14 november mailen naar de scriba, Iemkje de Boer: scriba@pkngaryp.nl

De wet van de vuilniswagen

Op een dag pakte ik een taxi en we vertrokken naar de luchthaven. De taxi-chauffeur reed keurig netjes op de rechter rijstrook, toen er plotseling een auto uit een parkeerplaats de weg op schoot. De taxi-chauffeur ging vol in de remmen, slipte en miste de andere auto op een paar centimeter. De chauffeur van de andere auto schudde met zijn hoofd en begon te schreeuwen naar ons. De taxi-chauffeur lachte en zwaaide naar de man. En echt waar, oprecht vriendelijk. Zo oprecht dat ik vroeg: 'Waarom doe je dat? Deze man rijdt ons bijna het ziekenhuis in.'

'Tja,' zei de taxi-chauffeur, 'dat is wat ik noem de wet van de vuilniswagen.' Hij legde uit dat mensen regelmatig vuilniswagens zijn. Ze lopen rond met vuilnis, zoals frustratie, boosheid en teleurstelling. Als hun vuilnis zich opstapelt, moeten ze een plek vinden om het te dumpen. Soms dumpen ze het op mij. Ik vat dit niet persoonlijk op. Ik glimlach, ik zwaai, ik wens ze het allerbeste en ga vrolijk verder. Ik neem hun vuilnis niet aan. En ik neem hun vuilnis niet mee naar andere mensen op het werk, thuis of op straat.

De tekst van

dominee

Tjitske Hiemstra

Geestdriftig leven

Onlangs kreeg ik een boek in handen van de Britse opperrabbijn van Groot-Brittannië, Jonathan Sacks, genaamd: *Een gebroken wereld heel maken, verantwoordelijk leven in tijden van crisis*. Ik dacht dat het recent geschreven was, maar het bleek uit 2016 te zijn. Zijn stelregel is: leven is, door God geroepen worden tot verantwoordelijkheid. Hij zegt: 'door onze daden geven we uitdrukking aan geloof en maken we het waar in het leven van anderen en in de wereld.' Het is bijna een profetisch boek, want hoezeer is ons gedrag vandaag van belang voor onze maatschappij.

Afgelopen weekend kregen we van de overheid nieuwe maatregelen om het coronavirus terug te brengen omdat we zelf niet genoeg verantwoordelijkheid nemen. Als kerk kunnen we een beroep doen op de grondwet en de vrijheid van godsdienstuitoefening en alle adviezen negeren. Dan leven we naar de wet. Maar zegt Paulus ons niet in navolging van Jezus dat het niet om de Wet maar om de Geest gaat.

Ja, de kerk is onze plek van aanbidding, maar de Geest woont in ons hart. En als u toch in Garyp naar de kerk gaat: houd alstublieft afstand!

Hey jongens en meiden

Bernetsjerke Tienerdienst

Op zondag 1 november hopen we jullie om 9.30 uur te zien op de jeugdzolder of in de grote zaal van de Andreastsjerke. Tot dan!