



# Efkes Byprate

## Liturgie 8 november

**Voorganger:** da. W. Heeren,  
Oentsjerk

**Organist:** A. van der Merk,  
Burgum

Mededelingen

Intochtslied, Psalm 97: 1,4 en 6

V: De Heer zal bij u zijn

G: de Heer zal u bewaren

V: Onze hulp is in de naam van  
de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt  
heeft,

V: die trouw houdt tot in eeu-  
wigheid

G: en niet in de steek laat wat  
Hij begon.

A: Amen.

Gebed om toenadering

Lied 221: 2

Gebed om de nood  
in de wereld

V: ...daarom bid-  
den wij samen:

G: Heer, ontferm

U.

YouTube: 'in de Heer vind ik  
heel mijn sterkte-heilig hart'

Gebed om verlichting met de  
Heilige Geest

Schriftlezing, Jesaja 48: 17-22

Lied 659: 4, 5 en 6

Schriftlezing, Matth.25: 14- 30

Lied 974: 1 en 2

Verkondiging

Orgelspel

Lied 756: 1, 4, 5 en 6

Dank- en Voorbede

Stil gebed

Onze Vader

Collecte

Slotlied 646: 1, 2 en 4

Zending en Zegen

V: Over onze harten, over onze  
huizen,

A: de zegen van God.



De beroepingscommissie laat weten dat de profielschets in Tjerkeweagen een oude versie is, op de website is de nieuwste te vinden.

Woensdag 11 november is er een koffiemoment met ds. Hiemstra. Opgave voor maandagavond. Voor meer informatie zie tsjerkeweagen.

## Diaconiecollecte

**Zondag 8 november, Kerk in Actie, collecte voor pastoraat in Nederland: "Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk".**

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op Zondag 22 november a.s. gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt.

Het leiden van uitvaarten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met uw collectegave maakt u het ontwikkelen van deze en anderen trainingen mogelijk.

**Alvast een vooraankondiging:** De diaconie collecte tijdens de heilig avondsmaaldienst op 15 nov. a.s. is bestemd voor de jaarlijkse kerstpakken actie van Margriet Kinderman. In de volgende Efkes Byprate hierover meer info.

**Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:**

- via bankoverschrijving naar bankrek. NL12 RABO 0362

7777 05 van de diaconie

- via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar

- via de Scipio App PKN Garyp



## De tekst van .....

Ds. Tjitske Hiemstra

### Dankdag alle dagen

I Tess. 5: 16- 18

*Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.*

Henri Nouwen zegt: 'Bidden is niet een deel van je leven. Bidden is je leven, als christen. Bidden kan zozeer deel worden van jezelf dat het wordt als ademen.' Ja, dat is het! Bidden is het ademen van je ziel. Gebed is de manier waarop God óns verandert. Vaak denken wij dat we door bidden Gods aandacht op ons kunnen richten. Maar bidden is Gods handreiking om ons te helpen om onze aandacht op Hém te richten. Het doel van bidden is niet in de eerste plaats dat God verandert. Het doel van bidden is eerst en vooral dat wij zelf veranderen. Tot mensen die zich leren richten op Hem en leven van zijn genade. En ja, dan kan God ook in ons leven en door ons heen op het gebed grote dingen doen.

### Het gebed dat verhoord werd

*Ik vroeg om kracht  
en God gaf me moeilijkheden  
om me sterk te maken.  
Ik vroeg om wijsheid  
en God gaf me problemen om  
te leren ze op te lossen.  
Ik vroeg om voorspoed  
en God gaf me verstand en  
spierkracht om mee te werken.  
Ik vroeg om moed  
en God gaf me gevaren om te  
overwinnen.  
Ik vroeg om liefde  
en God gaf me mensen om te  
helpen.  
Ik vroeg om gunsten  
en Gods gaf me kansen.  
Ik ontving niets van wat ik  
vroeg.  
Ik ontving alles wat ik nodig  
had.*