



Efkes Byprate



Liturgie 15 november

Voorganger: ds. R. van Dam, Buitenpost

Organist: Lummie Cordes

Welkom en mededelingen

Lied 314 : 1 en 2

Votum en Groet

Verootmoediging

Lied 1012: 1 en 4

Lezing Ezechiël 34: 11-17

Mattheüs 25: 31-46

Lied 195, bundel SOW : 1

Uitleg en verkondiging

Lied 192, bundel SOW

De avondmaalscollecte vindt bij de uitgang plaats

Uitnodiging voor het avondmaal

Samen opzeggen Lied 840: 1

Instellingsverhaal en tafelgebed, deel 1

Samen opzeggen Lied 985: 1

Vervolg Tafelgebed

Vredegroet

Samen bidden Onze Vader

Bij het breken van het brood

v: *Te midden van vrienden, verzameld rond een tafel, nam Jezus het brood, brak het en zei: 'Dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt'.*

a. **MARANATHA. KOM JEZUS, KOM!**

Orgel: lied 840

Bij de beker wijn

v. *Jezus nam de beker met wijn en zei: 'Dit is het nieuwe verbond met God, mogelijk gemaakt door mijn dood. Drink allen hieruit om mij te gedenken.'*

a: **LAM VAN GOD, DAT DE ZONDEN VAN DE WERELD WEGDRAAGT, SCHENK ONS VREDE.**

Orgel: lied 756

Afsluitend gebed

v. *Heer Jezus Christus, U hebt ons uw leven in handen gegeven; nu leggen wij ons leven in de uwe.*

a. **VERNIEUW EN HERSCHEP ONS. WAT WE WAREN IS VERLEDEN TIJD; WAT WE ZULLEN WORDEN, DOOR U, LIGT NOG VOOR ONS. LEID ONS VOORWAARTS, NEEM ONS MET U MEE. AMEN.**

Lied 802: 1 en 2 (melodie Sjongend op wei 118)

Opdracht en zegen

v: *Het evangelie,*

a: **ZULLEN WIJ LEVEN;**

v: *De liefde,*

a: **ZULLEN WE GEVEN;**

v: *Het licht,*

a: **ZULLEN WE BEWAREN;**

v: *Het brood,*

a: **ZULLEN WIJ BREKEN;**

v: *De pijn,*

a: **ZULLEN WIJ DRAGEN;**

v: *De vreugde,*

a: **ZULLEN WIJ DELEN;**

v: *De duisternis,*

a: **ZAL GOD VERDRIJVEN.**

v: *De Here*

zegnende en behoede U

a: **AMEN**

Collecte bij uitgang

De tekst van

pastoraal werker

Sietske Koole



Deze week geen bijbeltekst, maar een zegenwens. Bemoeigende woorden die ik uit liefde van iemand mocht ontvangen. Woorden die steunen en draagkracht geven. Soms lijkt het of we er alleen voorstaan en het zelf maar moeten uitzoeken. Dat is niet zo. Dag op dag worden we gezegend. Zo mag ik naast die ander staan en zo kunnen we er allemaal voor elkaar zijn.

Voor onderweg

Gezegend je vingers

Dat zij begaanbare wegen zullen wijzen

Gezegend je oren

Dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen

Gezegend je ogen

Dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien

Gezegend je schouders

Dat zij tot steun mogen zijn

Gezegend je lippen

Dat zij troost mogen spreken

Gezegend je handen

Dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven

Gezegend je voeten

Dat zij mogen dansen van vreugde

Gezegend zijn met de liefde van God de Vader, met de

genade die we door Zijn Zoon Jezus Christus hebben verkregen en dat we dat door de Heilige Geest zelf iedere dag mogen ervaren.





Efkes Byprate



Van de kerkenraad

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 22 november, herdenken we onze gemeenteleden die ons dit kerkelijk jaar ontvallen zijn. Vanwege de Corona maatregelen hebben we van iedere familie twee personen uitgenodigd om de familie te vertegenwoordigen in deze dienst. We hopen dat het voor de mensen die nu zondags naar de kerk komen mogelijk is om deze dienst bij iemand te volgen die wel de livestream kan ontvangen.

's Middags is er de mogelijkheid om een kaarsje te branden of een moment van troost en bemoediging te vinden in de Petrustersjerke. Deze is open van



13.00-16.00 uur. Familieleden van overledenen zijn welkom, maar ook iedereen die behoefte voelt om op deze manier hen te gedenken die u het afgelopen jaar of al langer geleden in liefde hebt moeten loslaten. Ds. Hiemstra en kerkelijk werker Sietske Koole zullen deze middag aanwezig zijn.

In de hal van de kerk staan grafkaarsjes die u aan kunt steken en op het graf kunt zetten. In de kerk staan op de viertafel waxinelichtjes die u mag aansteken.

U kunt de kerk inkomen via de hoofdingang en vanwege Corona de kerk verlaten via de nooduitgang. Wilt u rekening houden met de 1,5 meter afstand en de handen ontsmetten bij de ingang?

Avondmaalscollecte

Blij verrast was ik toen ik hoorde dat de opbrengst van de avondmaalscollecte zal worden besteed voor het samenstellen van de krystpakketten die aan 21 mensen in Fryslân zullen worden uitgedeeld, vanuit mijn garage.

Tegelijk met vijf collega's ben ik tien jaar geleden voor mijzelf begonnen, nadat de welzijnsorganisatie waar we voor werkten failliet ging. De organisatie van de krystpakketten heb ik toen voortgezet vanaf mijn zolder. Elk jaar kunnen wij, als collega's, genoeg mensen aandroegen die in de kerstperiode best een extraatje kunnen gebruiken, omdat ze van een minimum inkomen moeten rondkomen.



Er worden elk jaar dozen verzameld, statiegeldflessen opgehaald, etenswaren en geld wordt geschonken en ook met het samenstellen van de pakketten is er altijd genoeg hulp. Tige Tank!



Voor het aanvullen van de kerstpakketten, zodat er de hele kerstperiode kan worden genoten, gebruik ik het geschonken geld. Ieder pakket bevat in ieder geval de ingrediënten voor twee warme maaltijden.

De bijbel zegt dat het avondmaal gevierd mag worden om Christus te bedanken voor wat hij voor ons heeft gedaan en dat we door hem echte vreugde in ons hart ontvangen, om deze om te zetten in liefde, om ons met elkaar te verbinden. Om stil van te worden.

Diaconie bedankt en alvast ook dank aan u die geeft!

Margriet Kinderman

U kunt geven voor de krystpakketten:

- via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
- via de Scipio App PKN Garyp