



# Efkes Byprate



## Liturgie 29 november

**Voorganger:** Froukje Wesseling  
**Organist:** Lummie Cordes

Voor de dienst Psalm 119: 40 en 49, *'Uw Woord is als een lamp'*

Mededelingen

Lied 442: 1 en 2, *'Op U mijn*

*Heiland blijf ik hopen'*

Votum en Groet

Gebed

Adventsmoment met de kinderen

Gebed om de Heilige Geest

Lied 444: 1, 2 en 5, *'Nu daagt het in het oosten'*

Schriftlezing Exodus 25: 31 – 40

en Jesaja 40: 6 – 8

Lied (beamer) *'Zoekend naar licht'*

Verkondiging

Lied 315: 1 en 3, *'Heb dank, O*

*God van alle leven'*

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

Lied 441: 6 en 10, *'Schrijf mensen in uw harten'*

Zegen

Lied 425, *'Vervuld van Uw zegen'*



Gedachtenisondag, 22 november

## Collecte 29 november

*Advent collecte Kerk in Actie en eigen kerk*

Het diaconale deel van de collecte van deze zondag is bestemd voor Kerk in Actie - kinderen in de knel - in Oekraïne.

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen.

Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte.



*Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:*

- via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
- via de Scipio App PKN Garyp

## Begrotingen 2021

Op maandag 30 november van 20.00-21.00 uur bent u in de gelegenheid om de begroting van Diaconie en Kerkenraad over 2021 in te zien. U bent welkom in één van de zalen achter de Andreastsjerke.

## De tekst van ....

Kerkelijk werker  
 Sietske Koole



## Johannes 1: 5

*"Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft haar niet in haar macht."*

## De tijd van verwachting, eerste Advent

Komende zondag steken we het eerste kaarsje aan. Al is het een klein vlammetje, het verdrijft de duister. Maar we zien uit naar het ware Licht.

Johannes schrijft hier ook over. Hij wil laten zien dat het Woord mens geworden is, maar dat Jezus tevens Gods Zoon is. Die onlosmakelijke verbondenheid is voor Johannes van groot belang. In zijn hele evangelie komt dit met regelmaat terug.

Johannes getuigde van het Licht doordat hij door God zelf gezonden was. Laten we de komende weken uitzien naar het Licht van kerst, maar ook al getuigen van dit Licht, omdat wij nu in deze tijd al weten dat Hij de enige is die het echte duister verdrijft.



Vanaf komende zondag is er vier weken lang bernetssjerke! Als het goed is hebben jullie hiervoor ook een uitnodiging gekregen. Deze zat bij het boekje met de vier kaarsjes. Heb je nog geen boekje ontvangen? Bel dan even met Ans Tamminga, 0511 - 521342.

Hopelijk tot morgen!



# Efkes Byprate

## Nei elkoar omsjen

In deze Coronatijd, merken we dat er behoefte is aan verbinding. Wat kunnen we doen om op elkaar betrokken te blijven? Daar hebben we over nagedacht en er kwamen een aantal ideeën naar boven:

### Het rondgaan van een inspiratieboekje:

Dit inspiratieboekje is bedacht om onze gemeenteleden in een tijd waarin we elkaar minder vaak ontmoeten, te inspireren. Er gaat een boekje rond in de wijken van kerkelijk werker Sietske Koole en één in de wijken van ds. Tjitske Hiemstra. U kunt zich laten inspireren door teksten die gemeenteleden erin hebben geschreven. Op uw beurt kunt u, wat u heeft geraakt, opschrijven en daar anderen weer blij mee maken. Na een week brengt u het boekje bij een ander gemeenteled. Voor in het boekje staat uit welke wijken u kunt kiezen.

Uw bijdrage kan zijn een mooie liedtekst, spreuk, t.v. programma, een film die u de moeite waard vond, een bijbeltekst, gedicht, gebed, nieuwsbericht of een beeld uit de natuur. Het mag van alles zijn en het is heel mooi om er dan bij te vertellen waarom dit zoveel met u deed. We hopen op veel mooie en inspirerende bijdragen.



### Openstelling Petrustsjerke:

Deze week is de Petrustsjerke open voor een uur van rust en bezinning op **woensdag 2 december van 16.00-17.00** uur.

Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan de kerk inlopen en een plekje zoeken om even uit te rusten en de stilte te zoeken. U mag een kaarsje aansteken aan de paaskaars. Er is zachte muziek en er zijn twee kerkenraadsleden aanwezig. Denkt u om de 1.5 meter afstand en het ontsmetten van uw handen

### Muzikale fruitmand of een lied van verbinding:

In diverse andere dorpen is dit initiatief heel succesvol. Dorpsgenoten geven een lied op wat hen erg aanspreekt en geven aan waarom. Op een middag of avond worden deze liederen gepresenteerd via de

livestream. Een soort muzikale fruitmand voor en door het dorp.

Om dit te kunnen realiseren hebben we iemand nodig die dit programma wil samenstellen en presenteren en iemand die de powerpoint presentatie van de liederen wil maken

en de beamer kan bedienen. Dorpsgenoten die dit zouden willen organiseren kunnen zich opgeven bij Iemkje de Boer:

[scriba@pknGaryp.nl](mailto:scriba@pknGaryp.nl)

### Het goede Leven. Bloeien in Gods Licht. (bloemstuk advent)



*Wat is het Goede Leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn. De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe heeft gestaan bepalend is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Of je nu in Oekraïne, Indonesië of Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.*

*De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis gepland is, kan bloeien in Gods Licht. De kerk en de kerkgemeenschap wil hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods licht.*

Oan 'e kofje mei ds. Tjitske Hiemstra en kerkelijk werker Sietske Koole

Afgelopen maand waren de koffieochtenden fijne momenten. Voor de komende tijd gaan we drie avonden organiseren. De eerste avond is op woensdag 2 december van 19.45 tot ongeveer 21.15 uur. Sietske heeft dan in de Andreastsjerke de koffie klaar. Graag even vooraf bij Sietske aanmelden.