



# Efkes Byprate

## Liturgie 13 december

**Voorganger:** ds. Tjitske Hiemstra

**Organist:** Ineke Kooistra

Orgelmuziek

Welkom en Mededelingen

Aansteken van de 3 advents-

kaarsen met gedichtje: **Nog niets over gehoord** door Noa de Boer

Zingen, intochtsp Psalm 72: 1 en

4, *Geef Heer de Koning*

Votum en groet

Gebed om heelmaking

De 10 leefregels: exodus 20

Lied 437: *Kom tot ons de*

*wereld wacht* - beamer

Zingen, lied 317: 2 en 3, *Heer uw boodschap staat geschreven*

Lezing uit het NT, Mattheus 3: 1 t/m 11 NBG bijbel

Zingen, lied bij de lezing, 456A:

1, 2, 3, 4 en 8, *Kwam van Godswege*

Uitleg en Verkondiging

Lied - beamer: *O Come o come*

*Immanuel*

Dankgebed/ Voorbeden

Stil gebed/ Onze Vader

Collectemoment

Lied 665: 1, 2 en 4, *Om*

*Christus wil* - beamer

Zegen van de Heer

Uitzending en zegen

## Van de kerkenraad

Dit jaar zal Kerst (door het coronavirus) voor ons allemaal heel anders zijn. Gezellig samenkomen als familie zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn. En samen als dorpsgenoten de kerstnachtdienst in de kerk beleven, zal dit jaar ook niet gaan. Maar door de moderne techniek kan de kerstnachtdienst wel bij u thuis komen. Wie een internetverbinding heeft kan via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) (kies Fryslân en dan Garyp) de kerstnachtdienst van de PKN van Garyp online beluisteren en bekijken op laptop, computer of mobiele telefoon. **Op donderdag 24 december om 21.00 uur (kerstnacht) wordt de dienst uitgezonden.** We hopen zo samen de komst van Jezus te vieren!

Ook al kunnen we elkaar live niet ontmoeten, toch zijn we op deze manier met elkaar verbonden.

**\*Vanaf 7 december zal er een grote kerstboom komen te staan in de tuin bij de Andreaatsjerke.** In diezelfde week zal er door een aantal mensen (die de kerstnachtcommissie hiervoor gevraagd heeft) een kerstbal in worden gehangen met daarin een persoonlijke boodschap. Dat kan een foto zijn van een persoon die veel voor iemand betekent, van een persoon die gemist wordt of van iemand die ziek is en wel eens een opkikker verdient, iets waar je dankbaar voor bent of wat Kerst voor jou betekent enz. Het kan en mag van alles zijn. Vanaf 12 december komen deze vulbare kerstballen, bij de Spar te liggen. U mag er één meenemen (zolang de voorraad strekt) en thuis vullen met wat of wie voor u belangrijk is. De kerstbal kunt u vervolgens zelf opgehangen in de kerstboom bij de Andreaatsjerke. Dit kan tot en met 24 december.

**\*We willen u vragen om tijdens de kerstnacht (vanaf 20.00 uur) een kaars of lantaarn aan te steken en deze buiten neer te zetten.** Bijvoorbeeld op de stoep of in de tuin. Zodat we ook op deze manier ons samen verbonden voelen. **In de kerk mogen op dit moment maximaal 30 mensen aanwezig zijn.** Deze plaatsen houden we gereserveerd voor kerkleden die niet de mogelijkheid hebben om de dienst via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) te volgen. Zij zijn tijdens de kerstnachtdienst van harte welkom in de kerk zelf.

## Efkes Byprate rond de feestdagen:

Omdat zowel de kerstdagen als oud- en nieuwjaarsdag in het weekend vallen, wijzigt de verschijningsdatum. Op donderdag 24 december ontvangt u de laatste officiële versie van Efkes Byprate van 2020. Hierop staan de liturgieën van de eerste kerstdag en van zondag 27 december.

Op woensdag 30 december ontvangt u dan een mail (of brief) met alleen de liturgieën van de oudejaars- en nieuwjaarsdiensten en van zondag 3 januari.

## De tekst van .....

kerkelijk werker  
Sietske Koole



## Genesis 1: 17-18

*Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was.*

Afgelopen week kreeg ik van een gemeentelid een leuk idee uit een andere gemeente over 'sterrenjacht' in het dorp. Op de website schrijf ik daar op vrijdag 11 december verder over. En zo was ik in mijn hoofd ook al wat bezig voor dit stukje. Tijdens mijn vroege bakje koffie lees ik altijd even nieuws en viel mijn oog op een voor mij aansprekende kop: 'Kryststjer skynt op alve ûnbekende plakken yn Fryslân.'

Vanaf 14 december zullen er kerststerren te zien zijn en zo groot dat ze van afstand zichtbaar zijn. Het wordt niet direct vanuit een christelijk oogpunt georganiseerd en toch merk ik dat ik er blij van word. Een ster die mensen licht moet geven in de duisternis. Die hoop moet geven. Er zal in ieder geval over gesproken worden.

Dat de boodschap dan ook mag zijn dat we uitkijken naar de komst van het Licht der wereld. Jezus zijn leven op aarde was licht. Hij straalde de goedheid, liefde en rechtvaardigheid van God uit. Hij is het die ons ware hoop gegeven heeft. Zo mogen wij dat ook uitstralen. Als goedheid, liefde en rechtvaardigheid ons leven gaan bepalen wordt het lichter. We mogen schitteren als sterren in de nacht.



# Efkes Byprate

## Kerstviering diaconie

Vorig jaar werd er in het Geahûs een kerstviering georganiseerd door de diaconie. Door de pandemie waar we op dit moment in verkeren is dat dit jaar op dezelfde manier, niet mogelijk. Samen met da. Tjitske Hiemstra en pastoraal medewerker Sietske Koole hebben we gekeken wat er eventueel wél mogelijk is. We willen daarom ouderen vanaf 75 jaar en andere belangstellenden uitnodigen voor een gezellige ochtend/middag om samen kerst te vieren in de grote zaal van de Andreastsjerke.

Omdat we per keer maximaal 8 personen kunnen ontvangen, hebben we 6 momenten uitgekozen waarop u kunt inschrijven:

**Maandagmorgen 21 december, dinsdagmorgen 22 december of woensdagmorgen 23 december van 10.00-11.30 uur.**

**Maandagmiddag 21 december, dinsdagmiddag 22 december of woensdagmiddag 23 december van 15.00-16.30 uur.**

U kunt zich telefonisch opgeven vóór 15 december a.s. bij één van de volgende dames van de diaconie: Lien Koornstra, 0511-521947 en Sjoukje Raap, 0511-521242. We willen u vragen om een paar verschillende data/tijdstippen door te geven zodat we daar een keuze uit kunnen maken. Graag ook uw telefoonnummer vermelden. Ná 15 december maken we een definitieve indeling en krijgt u van ons te horen op welke ochtend/middag u verwacht wordt. Wel willen we daarbij aangeven dat we op het laatste moment nog genoodzaakt kunnen zijn om deze kerstvieringen niet door te laten gaan ivm nieuwe maatregelen. Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u dat ook doorgeven aan Lien of Sjoukje. Da. Tjitske Hiemstra en pastoraal medewerker Sietske Koole zullen aan deze ochtenden/middagen invulling geven en samen aanwezig zijn.

We hopen met z'n allen een aantal fijne kerstmomenten te beleven.

**\*Als u aanwezig bent op één van deze ochtenden/middagen, vergeet u dan niet de coronamaatregelen?**

**Dus 1,5 meter afstand houden van elkaar (ook aan tafel), handen ontsmetten bij binnenkomst van het kerkgebouw en mondkapje dragen. (deze mag af zodra u aan tafel zit).**

**\*Bij klachten zoals verkoudheid, droge hoest, hoofdpijn, keelpijn, verhoging/koorts etc. mag u helaas niet komen.**

## Openstelling Petruskerke

### Openstelling Petruskerke:

Deze week is de Petruskerke open voor een uur van rust en bezinning op **woensdag 16 december van 16.00-17.00 uur**. Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan de kerk inlopen en een plekje zoeken om even uit te rusten en de stilte te zoeken. U mag een kaarsje aansteken aan de paaskaars. Er is afwisselend muziek van Anja Kalverboer(fluit) en Trudi Dorreboom(piano) en stilte. Er zijn twee kerkenraadsleden aanwezig. Denkt u om de 1.5 meter afstand en het ontsmetten van uw handen?

In de hal staan grafkaarsjes die u aan kunt steken en mee kunt nemen naar het graf van een dierbare. Er staat een potje bij voor een bijdrage in de onkosten.

## Collectes deze zondag

De collectes zijn bestemd voor diaconie en eigen kerk. De diaconiegelden worden ingezet voor incidentele hulpaanvragen. Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
- via de Scipio App PKN Garyp

## Diensten rond Oud en Nieuw:

Op oudejaarsavond is er geen dienst in de Petruskerke, maar in de Andreastsjerke. We hebben hiervoor gekozen omdat er dan in ieder geval 30 mensen aanwezig kunnen zijn. Ook de nieuwjaarsdienst is vanwege het aantal aanwezigen in de Andreastsjerke. Vooraf aan deze dienst is er geen ontmoeting voor nieuwjaarswensen, zoals we altijd gewend waren in de Jefte.

## Krystpakketten

Meer over het resultaat van de krystpakketten actie van Margriet Kinderman kunt u zien op de website of in de volgende Tsjerkeweagen.



## Bernetsjerke

Twadde adfintssnein wie it Bernetsjerke en Tienertsjinst. De twadde adfintskears is oanstútsen troch Jitsina Koopmans en Nynke Koole hat it gedichtsje foarlêzen.

Yn de bernetsjerke binne wy fierder gien mei Simon Schreef-loos. Hy hat wol in nije bril kocht mar it is noch net sa dat hy alle moais sjocht. Hy wol in freondinne ha mar alle minsken sizze tsjin syn fragen ja. Mar.. hy hat wol goed nijs heard. Alle minsken binne aardich tsjin him. Mar it is noch net it goede nijs wêr hy nei op syk is. En sa is it ek mei it ferhaal fan Johannes de Doper. Johannes fertelt wol goed nijs, mar net it GOEDE NIJS. Der komt Ien dy fertelt it goede nijs seit Johannes tsjin de minsken. Wy ha in toeter makke om it goede nijs lûd bekend te meitsjen.

Snein is der wer bernetsjerke, fan herte wolkom!

**De Adventsboeke**  
Hjir binne de Adventsboeke te keapjen. De Adventsboeke is in boekke dat de Adventsberieft. It hat 24 dagen, elkeen mei in oarsberieft. De Adventsboeke is in boekke dat de Adventsberieft. It hat 24 dagen, elkeen mei in oarsberieft.

**De ster van de dag**  
Hoog bezoek  
Kerstliederen  
Sint vertrekt  
Natte kleren, toch blij